

— Het zij dan zoo, zei Karel. Er staat geschreven, dat ik vandaag niet te Gent zal komen... Kom, ik koop uw vat bier, als ge er een hebt...



De moeder van Keizer Karel aan het sterfbed van Philips den Schoone

— Vier, zei een der zonen.

— Alle vier als 't noodig is, om op het ondersneuwen van den besten vriend des Keizers te drinken.

staren, die in het bed van haren knecht, op haren zolder, op een tafellaken had geslapen.

— Blijf zitten, beste baron... Mijn morgengroet, liefste barones...



Moeder van Keizer Karel,

— Mag ik zoo vrij wezen u te verzoeken, Sire, ons de eer aan te doen ons karig maal met ons te deelen.

— Ik dank u. Ik heb reeds een lekkeren spekkoek binnen en er wacht er nog een op mij, niet waar, bazin ?

Het Leven van Hendrik CONSCIENCE aan het volk verteld



Versierd met vier portretten
en een omslag van E. Walraven's

FEESTUITGAVE,

op puik Engelsch papier, 128 bladz.
met nieuwe letter gedrukt

Prijs : fr. 1.25



Dit jaar is het voor Vlaanderen een jubeljaar. Het is een eeuw geleden dat de groote schrijver HENDRIK CONSCIENCE het levenslicht zag. CONSCIENCE, de heropwekker van ons volk.

Ieder Vlaming zou dit prachtige boek moeten in huis bezitten. Het is een aandoenlijk geschreven verhaal waarin men zien zal hoe uit den tengeren, ziekelijken knaap, uit den teerhartigen soldaat en den schamelen onderwijzer den grooten schrijver van *De Leeuw van Vlaanderen* is gegroeid.

Het is een boek dat velen tranen zal doen storten van ontroering.

INHOUD : I. — I. De Boekenvriend. II. Moeder Conscience vertelt. III. Vader Conscience vertelt. IV. Hendrik geneest. V. Droefheid. VI. Op straat. VII. De Poesjennellenkelder. VIII. In den Groenen Hoek. IX. Een nieuwe Moeder. II. — I. De jonge schoolmeester. II. Hendrik wordt soldaat. III. Betteken en Liesken. De slag bij Leuven. IV. Verdere lotgevallen in het leger. III. — I. Conscience te Antwerpen. II. Conscience te Kortrijk. III. Conscience als mensch. IV. Conscience's populariteit. V. Conscience's dood en begrafenis.

Het werk is bij al onze verkoopers verkrijgbaar gesteld tegen den prijs van **fr. 1.25**

VLAAMSCHE BOEKHANDEL, St-Willebrodsstr., 47, Antwerpen

De vroolijke daden van keizer Karel

Nieuwe uitgave der beroemde werken van
JULES VERNE
12 deelen in gekleurden omslag

Prijs per deel : fr. 0.75

Wie de 12 deelen te samen neemt ontvangt hierbij kosteloos een schoon en nuttig boek ter waarde van 3 frank.

1. Vijf weken in een luchtballon.
2. De Reis om de wereld in 80 dagen.
3. De Reis naar de maan.
4. Michaël Strogoff de koerier van den Czaar.
5. Het Zwarte Goud.
6. Naar het middelpunt der aarde.
7. Twintig duizend mijlen onder zee (Oostelijk halfmond)
8. Twintig duizend mijlen onder zee (Westelijk halfmond)
9. Het Geheimzinnig Eiland (De luchtschipbreukelingen.)
10. Het Geheimzinnig Eiland (De Verlatene.)
11. Robur de Veroveraar
12. Wonderbare Avonturen van een Chinees.

Wie de 12 schoonste werken van den beroemden schrijver JULES VERNE wil bezitten, bestelle deze bij onze verkoopers of in

Den Vlaamschen Boekhandel, St-Willebrodsstr. 47. Antwerpen

De Vroolijke Daden

van

KEIZER KAREL

NIEUWE UITGAVE

ANTWERPEN
VLAAMSCHE BOEKHANDEL

— 1912 —