



## Hondentrouw.

Turk was zijn meester getrouw. Ja, een hond beschaamt menig mensch. Van hondentrouw zijn treffende staaltjes bekend.

Lang geleden regeerde over Holland een goede graaf, Floris V geheeten.

De edelen, die in de kasteelen woonden, waren toen hard voor de boeren en de werklieden, maar Floris V beschermde de minderen tegen de grooten.

Daarom werd hij door de de edelen gehaat. Eenige heeren maakten nu in 't geheim een boos plan. Zij wilden den graaf gevangen nemen en naar Engeland voeren.

Zekeren dag waren ze met Floris op jacht. Ze hielden zich, of ze zijn beste vrienden waren, maar op een eenzame plaats maakten ze zich van hem meester en leidden hem naar een kasteel.

De boeren vernamen dit en bewaakten de kust, zoodat de edelen geen gelegenheid hadden den graaf op een schip te brengen. Ze besloten dan hem naar Brabant te verbannen.

Floris werd op een paard gebonden. In snellen draf reden de ruiters met hun gevangene heen.

Maar eensklaps zagen ze een sterke bende boeren verschijnen, die zich in 't graan hadden verborgen en nu hun vorst wilden bevrijden.

De woedende edelen vielen dan op den weerloozen graaf aan en vermoordden hem laf. Floris werd door een en twintig dolksteken getroffen. Zieltogend lag hij in een gracht, waar het verschrikte paard terecht was gekomen. Zijn moordenaars vluchtten dan weg.

Floris bezat twee hazewinden, welke zeer aan hem gehecht waren. en zijn gevangenschap gedeeld hadden.

De trouwe dieren waren, huilend van woede, getuige geweest van het schelmstuk en poogden nu hun meester op het droge te trekken.

Toen de boeren dit gedaan hadden, likten de honden de wonden van den stervenden vorst. Weldra gaf Floris den geest.



Zijn onderdanen brachten zijn lijk naar de stad Alkmaar. De hazewinden volgden het met hangenden kop.

Treffend was de droefheid dier stomme dieren.

En toen hun meester begraven was, bleven ze bij zijn graf, weigerend het voedsel, dat men hun bracht, zoodat ze den hongerdood stierven.

# HEBT DE DIEREN LIEF



Lod. Opdebeeck  Antwerpen

# HEBT DE DIEREN LIEF

VERHALEN UIT HET LEVEN VAN DIEREN

DOOR

JAN VERBEKE.

