



Het Kattenfeest te Ieperen.

Niet alleen in Egypte, maar ook in Vlaanderen werden de katten als heilige dieren beschouwd, natuurlijk vóór de verbreiding der Christelijke leer, tenminste zoo wij de kroniekschrijvers der stad Ieperen mogen gelooven. De eerste Ieperlingen zouden dus vurige kattenaanbidders geweest zijn. Toen ze tot 't Christendom waren overgegaan, moesten ze ook bewijzen, nu met alle heidensche gebruiken gebroken te hebben. En hun heer bepaalde, dat ze elk jaar eenige katten openlijk ter dood moesten brengen. De arme dieren werden dan in een zak gebonden en uit den toren van 's graven slot naar beneden geworpen.

In 1261 werd die slottoren afgebroken, maar met hem verdween het barbaarsch gebruik toch niet. Neen, dit was reeds een feest geworden, dat vooral in den smaak viel van leegloopers en ruwe kerels.

De katten werden nu van 't belfort op de Markt geslingerd.

Het zoogenaamd kattenfeest bleef tot in 't jaar 1817 bestaan. Toen verscheen voor de laatste maal de knecht van den beul op den toren, om drie onschuldige katten, ten aanschouwe eener talrijke menigte, naar beneden te slingeren.

HEBT DE DIEREN LIEF



Lod. Opdebeeck    Antwerpen

HEBT DE DIEREN LIEF

VERHALEN UIT HET LEVEN VAN DIEREN

DOOR

JAN VERBEKE.



LODEWIJK OPDEBEEK — UITGEVER — ANTWERPEN.