

## Arme Dieren!

Zoo dacht ik, toen ik meermalen op eene der groote steenbanen rond Antwerpen een troepje afgedankte paarden ontmoette. Magere knollen, levende geraamten. „Goed alleen voor den vilder!” merkte iemand op.

Ja, mager waren ze, en weinig minder dan een geraamte met een rimpelige huid overtrokken.

Uit Engeland waren ze naar Antwerpen vervoerd en nu stapten ze op den weg, die naar de slachterij leidde.

Arme dieren. Velen hinkten; de koppen waren naar den grond gebogen. De sukkels hadden blijkbaar moeite om dien laatsten gang te doen.

Hun leven lang zwoegden ze; het eene paard op den akker, het ander in de bedrijvige stad, wellicht een derde voor zwaar beladen schepen. Misschien was er ook wel een bij, dat heel goede dagen gekend had, toen het fier, met opgeheven kop het rijtuig eener voorname familie langs fraaie wegen trok, om na 't gedane werk in den ruimen stal een bovenste verzorging te genieten. En die bruine daar, die zoo pijnlijk voortstompelt en telkens door den drijver moet aangezet worden, wie weet heeft hij vroeger niet voor een omnibus der wereldstad Londen gesukkeld?

En nu zijn allen op den zelfden weg, naakt voor ieder hetzelfde einde... 't mes van den vilder.

Arme dieren! Zoo lang gezwoegd te hebben... om nu te komen sterven in een vreemd land. Waarlijk, de mensch, wil tot uw laatsten druppel bloed voordeel van u trekken. Uw huid zal tot leder bereid en uw vleesch wellicht door menigen arme smakelijk genoemd worden!



Arme dieren!

Neen we begrijpen, dat men moeilijk oude-paardengestichten kan oprichten.

Als men ze dan toch op 't schip maar een goed plaatsje geeft, als men niet ziet op een handvol haver, op wat stroo...

Als de drijver ze vriendelijk behandelt, ze niet slaat, niet voort jaagt, niet meer eischt dan ze nog vermogen...

Als men ze zoo snel en pijnloos mogelijk doodt...

Dan verricht men, wat men kan, om hun lot te verzachten, en vervult men een plicht jegens de dieren, waarvan wij zooveel nut hebben.





# HEBT DE DIEREN LIEF



Lod. Opdebeeck    Antwerpen



# HEBT DE DIEREN LIEF

VERHALEN UIT HET LEVEN VAN DIEREN

DOOR

JAN VERBEKE.



LODEWIJK OPDEBEEK — UITGEVER — ANTWERPEN.