

## Goede Vrienden.

„Hij is een vogel voor de kat” zegt men wel eens van iemand, die hopeloos ziek is.

Katten zijn de vijanden der vogels!

Wee, de duiven, als poes bij het hok kan komen!

Gelukkig heeft de kat ontzag voor de klokken, anders waren de kuikentjes zeer te beklagen.

Dikwijls zien we de poes op kleine vogeltjes loeren, die haar gewoonlijk toch te vlug af zijn. En als ze weggevlogen zijn, wendt het dier zich onverschillig af, als wilde het zeggen: „De vogels gaan mij niet, ik keek er toevallig eens naar!”

En toch heb ik eens gehoord, welke goede kameraden een kat en een kanarievogel waren.

Deze laatste had een kooi, maar het deurtje stond altijd open, en de vogel trippelde dan door de kamer of vloog van 't eene meubel op 't ander.

Dikwijls zat de kanarie heel gezellig nevens de kat, welke er niet aan dacht den vogel 't minste leed te doen.

Zekeren dag zag de vrouw des huizes verschrikt, hoe de kat den kanarievogel in den bek had genomen.

— Poes! riep ze ontsteld, meenend dat het dier den vroolijken zanger oppeuzelen zou.

Maar de kat kwam, nog altijd met den vogel tusschen zijn lippen, haar op den schoot gesprongen en liet zich heel gewillig de kanarie ontnemen.

Met hoogen rug, dreigend blazend, wipte ze dan weer op den vloer. De vrouw begreep nu de bedoeling van het schrander dier.

Er was een vreemde kat in de kamer, en deze roofster zou den armen vogel zeker niet gespaard hebben. Daarom had de trouwe vriendin den zanger in veiligheid gebracht.

\*  
\*  
\*

— „Ze leven met elkander als kat en hond,” is een andere uitdrukking, die men wel toepast bijv. op broer en zus, welke gedurig twisten en zelf wel durven vechten.

Honden en katten kunnen elkander niet lijden en dikwijls vechten ze geweldig. De hond bijt, de kat krabt...

En toch heb ik een hond en een kat gekend, die de trouwste



vrienden waren. Ze sliepen in een mandje, aten uit den zelfden schotel, lagen 's Zomers nevens elkander in 't zonnetje, 's Winters bij de kachel, en gingen nu en dan gezellig wandelen.

Nooit hadden ze ruzie... 't Is waar, de hond was 't verstandigst Als poes zich eens wat gulzig toonde, en het beste brokje uit den schotel begeerde gaf de hond maar toe, om den wille van den lieven vrede...

Maar overigens leefden beide dieren in de beste verstandhouding.

# HEBT DE DIEREN LIEF



Lod. Opdebeeck  Antwerpen

# HEBT DE DIEREN LIEF

VERHALEN UIT HET LEVEN VAN DIEREN

DOOR

JAN VERBEKE.

