



Negervertellingen over de Apen.

Ook in Kongo leven apen en onze negers kennen er vertellingen van. Wij laten er hier een tweetal volgen.

We hebben reeds gezegd, dat de apen geheele velden verwoesten. Ook in boomgaarden, parken en in 't woud vernielen ze veel boomen. Vooral hebben ze het op de jonge palmen gemunt. De negers weten hoe dit komt.

De palmboom, zoo verhalen zij, heeft aan de dieren uit de bosschen een naam gegeven.

De chimpanseé was niet tevreden met den zijnen en bekleog zich bij den palmboom, en vroeg:

— Waarom hebt ge mij zoo'n leelijken naam gegeven?

De boom verwaardigde zich niet den aap te antwoorden.

Toen werd de chimpanseé zoo woedend, dat hij den palmboom vernielde.

En sedert dien tijd volgen alle chimpanseés het voorbeeld van hun stamvader; zij kunnen geen enkelen jongen palmboom met rust laten.

* *
* *

De negers koesteren grooten eerbied voor den chimpanseé. Deze lijkt ook zoo veel op een mensch, is zelfs veel sterker.

Eens werd een chimpanseé door de jongens van een dorp geplaagd. De knapen wierpen hem met steenen.

De aap vluchtte naar 't woud.

Maar den volgenden dag keerde hij in 't dorp terug, en, tot ieders verbazing, was hij met een lange lans gewapend.

De hoofdman trad nader en vroeg :

— Wie heeft u die lans gegeven?

— Ik vraag u op mijn beurt, sprak het dier, wie mij mijn lansen



ontnomen heeft? Hoe komen al die lansen onder de menschen?
Ik ben er immers de oorspronkelijke bezitter van, want ben ik niet
de vader der menschen?

HEBT DE DIEREN LIEF



Lod. Opdebeeck  Antwerpen

HEBT DE DIEREN LIEF

VERHALEN UIT HET LEVEN VAN DIEREN

DOOR

JAN VERBEKE.

