

Onder *Tullus Hostilius* had de strijd plaats tussen de Horatiërs en de Curiatiërs. Drie Romeinen, Horatiërs geheten, traden in het strijdperk tegen drie Curiatiërs die de stad Alba vertegenwoordigden. Twee Horatiërs werden gedood. De derde die alleen stond tegen de drie Curiatiërs, paarde behendigheid aan moed en schonk de overwinning aan de Romeinen. Immers hij veinsde op de vlucht te slaan, maar doodde, de ene na de andere, de drie Curiatiërs die, uit oorzaak van hun opgelopen verwondingen, hem op ongelijke afstand achtervolgden.



De Horatiërs en de Curiatiërs

Bij zijn terugkeer te Rome doodde de overwinnaar zijn zuster, die een van de Curiatiërs met wie zij was verloofd, beweende. Hij werd hierom door Tullus ter dood veroordeeld. Doch hij deed beroep op het volk, dat zijn straf omzette in het doorgaan onder het juk dat bestond uit twee in de grond gestoken palen, aan de bovenkant met een derde verbonden. Bij de Romeinen was het een van de



Horatius doodt zijn zuster

smadelijkste straffen die men een overwonnen vijand kon opleggen. Terzelfdertijd richtte men voor hem een tropaeum op waaraan men de lijken van de drie Curiatiërs ophing.

Ancus Martius breidde het gebied rond Rome uit, stichtte de haven van Oſtia en bouwde de Subliciusbrug die beide oevers van de Tiber verbonden.

DYNASTIE VAN DE ETRURIËRS (616 tot 509).

Tarquinius de Oude wilde een sterk leger en zette met goede kans de strijd tegen de Latijnen voort. Hij begon met het bouwen van afvoerkanalen (de Cloaca Maxima, een 400 m lang afvoerkanaal dat van het Forum naar de Tiber liep. De twee gewelven bestaan nu nog, na 25 eeuwen), richtte het Forum op en het Kapitoel alsook het grote Circus. Hij deed de bouwtrant verzorgen, voerde het koningsgewaad van de Etruriërs in, alsook de troon en de scepter, en vond een geweldige dood.

Servus Tullius was een grote hervormer. De bevolking van Rome was fel aangegroeid en hij

GESCHIEDENIS VAN ROME

DEEL I

VANAF DE STICHTING VAN ROME 753 V. J.-C.
TOT HET JAAR 30 V. J.-C.

UITGEGEVEN DOOR DE
CICHOREI TRAPPISTES-VINCART EN VERBURGH
& VAN TIEGHEM
ROESELARE

© 1958