



108 Mélancolie, Mélancolie, quand tu nous prends aux tripes, ça fait mal! Forest, qu'a-t-on fait de ta jolie «Ploch», de tes rues pittoresques tels la rue du Curé, la rue de Liège, la rue de Barcelonne, la rue J.B. Vanpé et d'autres endroits si accueillants? Il fut un temps où la place de Forest était conviviale, riieuse et tellement animée, surtout les dimanches quand La Forestoise avait gagné. Il fut un temps où «Pie Kiek», «Jan den Boults», «De Kozze», «Lowie Vesch», «Ware Poeter», «Hanke Boein», «Tuut», «Mastel» et bien d'autres qui portaient des sobriquets savoureux rendaient l'ambiance du bas de Forest bien agréable. Que reste-t-il de tout cela?

Melancholie, Melancholie, als u ons in uw greep hebt doet het pijn! Arm Vorst, wat hebben ze gedaan met uw mooie „Ploch”, met uw schilderachtige straatjes

zoals de Pastoorstraat, de Luikstraat, de Barcelonastraat, de J.B. Vanpéstraat en de vele andere mooie plaatsjes? Er was een tijd dat de plaats van Vorst zo uitnodigend, zo aantrekkelijk, zo vrolijk en zo levend was, vooral op dagen dat de Forestoise gewonnen had. Er was een tijd dat „Pie Kiek”, „Jan den Boelt”, „De Kozze”, „Lowie Vesch”, „Ware Poeter”, „Hanke Boein”, „Tuut”, „Mastel” en zovele anderen die sappige bijnamen droegen de sfeer rond de plaats zo prettig maakten.

Wat blijft er van dit alles over?