

CONSTANT DE KINDER
**ALLE VOLKEREN
VERTELLEN**



L. OPDEBEEK::UITGEVER::ANTWERPEN

CONSTANT DE KINDER

Alle Volken Vertellen

Legenden en Sprookjes
uit alle landen.



PENTEKENINGEN VAN EDMOND VAN OFFEL



L. OPDEBEEK — UITGEVER — ANTWERPEN
1947



« Gij stelt dus voor dat ik graaf Siegbert hier ontvang ? » (Blz. 10).



KOM-ROFFEL

« Ik heb de partij verloren... » (Blz. 22).



Vóór haar stond de koning van de zee. (Bix. 60).



Sneeuwrosje begon de zeeraven te strelen. (Blz. 94).



Eindelijk hielden zij stil aan den boord van een klein meer. (Blz. 110).



De stolden rezen omhoog. (Blz. 124).