

Weekklapper.

't Jaar loopt ten einde. Nog in 1922 heeft de Kamer recht gedaan aan Vlaanderen en het zijn hoogeschool gegeven. 't Ging moeilijk. Wat al geraas, getier, gejouw... wat een verdacht maken van Vlamingen!

En 39 stemmen tegen 85..., waar men een plechtig beloofd recht met algemeene stemmen had moeten toekennen aan Vlaanderen, dat in den zwaarsten tijd onzer geschiedenis, in den oorlog, zoo zijn trouw betoonde en zulke zware offers bracht.

Maar voor die 85 tegenstanders telde de stem der duizenden Vlaamsche oud-strijders niet! En men deed maar, of de troonbelofte niet bestond.

89 stemmen tegen 85; 't was bijna Wallonië tegen Vlaanderen!

Het is onze plicht en wij vervullen dien gaarne, om hulde en dank te brengen aan die Walen welke ondanks leugen en laster, ondanks al de opgehitste hartstochten, het kabaal tegen hen gericht, alleen naar hun geweten luisterden en aan het Vlaamsche recht hun stem verleenden.

Hoe groot staan die Walen tegenover enkele Vlamingen, welke hun volk in den rug schieten...

Hoog staan ze boven alle beledigingen van hen, die nog dachten, dat in schelden kracht ligt...

Vlaanderen kende in deze dagen geen partijchap meer. En we noemen ook met eerbied de namen van Frans Van Cauwelaert, Prosper Poulet, Franck, Kamiel Huysmans en omvatten daarin allen, die rond hen stonden.

De Kamer heeft nog recht gedaan voor het einde van 't jaar. Ook dat verheugt ons. We kunnen Nieuwjaar vieren in een hoopvolle stemming... en elkaar bij onze wenschen aanzetten ook van den Senaat recht te vragen.

't Jaar 1922 moet voor Vlaanderen een historisch jaar zijn... en 1923 ons brengen de opening der Vlaamsche hoogeschool te Gent.

De verdachtmakingen duren voort. De franskiljons stoken nog en ze maken gerucht... Ze kondigen nu met lawaai aan dat er millioenen bijeenkomen, om voor hen een Fransche hoogeschool op te richten. Wel ja... wij hebben daar niets tegen. We hebben 't altijd gezegd: betaalt zelf uw hoogeschool, als die van het Vlaamsche volk u te min is... Maar we zien de millioenen nog niet!! Als ze die zoo gemakkelijk geven, gelijk ze nu beweren, waarom hebben ze dan twee maanden lang het land overhoop gezet, zij die zich toch noemen de « mannen van orde? »

Maar laat die heeren nu doen... De Vlamingen hebben zich thans met den Senaat te bemoeien. Rust niet op de verkregen uitslagen. Werkt voor de eindzege!

En van millioenen gesproken... reeds vier jaar hooren we altijd maar klagen over den ontredde toestand onzer financiën. Die franskiljons noemen zich « de patriotten ». Ze schermen nu plots met millioenen. Waarom

hielden ze die in den zak, als ze toch zulke groote vaderlanders zijn, en hielpen ze niet de staatskas wat stijgen!

Patriotten. . met woorden, ja...

We nemen dus afscheid van 1922!

We beginnen het nieuwe jaar...

Reeds onze heidensche vaders vierden Nieuwjaar met dansen en springen, eten en drinken. En nog steeds is dat gebruik blijven bestaan. Sint-Ellooi, die onder meer de eerste kerk van Duinkerke bouwde, en vooral langs de kust het Christendom predikte, verzette zich tegen de ongebondenheid... Het lawaai maken van onze heidensche voorvaders geschiedde vooral om de booze geesten te verjagen... Daarvan zijn sporen overgebleven. Te Antwerpen fluiten de booten, als 't nieuwe jaar aanbreekt. In sommige streken lost men schoten of slaat men op ketels en potten...

We herinneren ons Oudejaarsviering in een klein, rustig stadje...

't Gezin zong een lied.

« Uren, dagen, maanden, jaren,
Vliegen als een schaduw heen,
En wij vinden, waar wij staren,
Niets bestendigs hier beneên.
Op den weg dien wij betreden,
Is geen voetstap die bekijft,
Al het heden wordt verleden,
Schoon 't ons toegerekend blijft ».

En wij waren verzameld in de groote kamer van zoo'n ouderwetsch huis, waar de vader een eerbiedwaardige hoofdman is, en in den wijden zetel troont.

Lange pijpen met geurige tabak, warme punch kralend in de fijne glazen, wafeltjes, door de dochters gekneed en gebakken... en boven en om dat alles de heerlijke gezelligheid!

Elk uur hoorde men daar op de stille straat — want ieder vierde den oudejaarsavond thuis — de nachtwacht, met zijn klepper in de hand en een middeleeuwschen degen aan de heup.

Tien uur luidt de klok,
De klok luidt tien...
Elf uur luidt de klok,
De klok luidt elf...

Zijn stem klonk plechtiger nu, dan andere avonden. Speelde hij ook niet een rol in den « tijd », in het jaar? En hielp hij niet het jaar tot 't einde.

En dan eindelijk diepe stilte... in huis. Ieder luisterde... en zwaar viel uit den toren de eerste slag van middernacht. Bijna eerbiedig hoorde men alle slagen aan... dan pas begon 't nieuwe jaar. En op de stilte volgde luidruchtigheid... een vloed van wenschen en kussen.

Oudejaarsavond in 't gezin, het is zoo schoon.

.....
ember tot Drie Koningen is het een feesttijd. De zaken zijn slap... En op den buiten komt men gaarne samen op de een of andere hofsteê om op gemakelijke wijze den avond door te brengen. 't Is het oude joelfeest. Na drie Koningen begint de landman weer naar de open dagen te verlangen, naar der arbeid. Hij heeft dan lang genoeg « achter de stove » gezeten.

De Kerk wenschte eertijds het nieuwe jaar te doen beginnen op 25 December, Kerstdag. Vandaar dat Drie Koningen in West-Vlaanderen nog wel « Dertiendag » heet, dat is de dertiende dag na Kerstmis.

Sommige vorsten bepaalden Paschen als eerste dag van 't jaar. Dit bleek moeilijk, want Paschen valt op verschillende datums. In 1575 werd in ons land geboden het nieuw jaar te beginnen, zooals dit het geval was voor de invoering van 't Christendom.

Wij wenschen elk Vlaamsche gezin een zalig nieuwjaar. Ons weekblad, naar dat gezin genoemd, groeit en bloeit. Het heeft zich dadelijk veel vrienden verworven en dat het al sterk staat, zal weldra uit al zijn uitbreiding blijken.

Het wil meer en meer zijn een degelijk blad voor ons Vlaamsche volk, een blad, dat naast een boeienden roman, ook vertellingen en beschrijvingen geeft uit ons volksleven, onze gewesten, onze geschiedenis.

Het treedt welgezind het nieuwe jaar in.

DE OUDE NAMEN ONZER MAANDEN.

Januari (Lauwemaand-Jesusmaand), — Februari (Sprokeimaand-Lichtmismaand), — Maart (Lentemaand-St-Jozefsmaand), — April (Grasmaand-Paaschmaand), — Mei (Bloeimaand-Mariamaand), — Juni (Weidemaand-H. Hartmaand), — Juli (Bloeimaand-H. Bloedmaand), — Augustus (Oogstmaand-St. Joachimmaand), — September (Herfstmaand-Engelenmaand), — October (Zaaimaand-Rozenkransmaand), — November (Slachtmaand-Allerzielenmaand), — December (Wintermaand-Kerstmismaand).

De beste gelijkenis.

Fotograaf. — Uw zoon heeft lang geleden een half dozijn fotografieën laten maken. Hier is een afdruk, dien ik toevallig bij mij heb; goed gelijkend, vindt u niet? Maar tot mijn leedwezen moet ik zeggen, dat mijnheer uw zoon ze nog niet betaald heeft.

De vader. — Hm... dat lijkt nog veel meer op hem.

N^r 9. Prijs 35 cent. — Abonn. per jaar 20,80 fr. 30 December 1922.

'T VLAAMSCH GEZIN

Geïllustreerd Weekblad

Redactie-Uitgave : Gebr. HANS, Contich.

Filips Van Artevelde

en andere verhalen

door A. HANS

