

Er waren 20 verhalen in Abraham **HANS'** bundel "***Uit het kinderleven***".

UIT HET KINDERLEVEN

A. HANS — UIT HET KINDERLEVEN.

INHOUDSTAFEL

	BLADZ
1. De Appeldief	1
2. De oude Mie	6
3. Van Pieter, die rooken wilde	9
4. Vertelling van een nickelstukje	12
5. De trouwe Kardoes	17
6. De Durfal	22
7. De kleine Moeder	26
8. De Speldenzoeker	29
9. De Belletrekker	32
10. Hoe Anna leerde breien	36
11. De Koudkleun	39
12. Klaas-ik zal	43
13. Grootvader	46
14. Vos	50
15. Blinde Koben	54
16. Alle begin is moeilijk	59
17. Arme Piet	63
18. Brand	67
19. De Waaghals	70
20. Een vlijtige Jongen	74



Hier is LINK naar "*De Appeldief*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2001%20APPELDIEF.pdf>

Hier is LINK naar "*De oude Mie*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2002%20OOUDE%20MIE.pdf>

Hier is LINK naar “*Van Pieter, die rooken wilde*” :
<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2003%20VAN%20PIETER%20DIE%20ROKEN%20WILDE.pdf>

Hier is LINK naar “*Vertelling van een nickelstukje*” :
<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2004%20VERTELLING%20VAN%20EEN%20NICKELS%20TUKJE.pdf>

Hier is LINK naar “*De trouwe Kardoes*” :
<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2005%20TROUWE%20KARDOES.pdf>

Hier is LINK naar “*De Durf-al*” :
<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2006%20DURFAL.pdf>

Hier is LINK naar “*De kleine moeder*” :
<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2007%20KLEINE%20MOEDER.pdf>

Hier is LINK naar “*De speldenzoeker*” :
<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2008%20SPELDENZOEKER.pdf>

Hier is LINK naar “*De belletrekker*” :
<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2009%20BELLETREKKER.pdf>

Hier is LINK naar "*Hoe Anna leerde breien*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2010%20HOE%20ANNA%20LEERDE%20BREIEN.pdf>

Hier is LINK naar "*De Koudkleum*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2011%20KOUDKLEUM.pdf>

Hier is LINK naar "*Klaas-ik-zal*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2012%20KLAAS%20IK%20ZAL.pdf>

Hier is LINK naar "*Grootvader*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2013%20GROOTVADER.pdf>

Hier is LINK naar "*Vos*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2014%20VOS.pdf>

Hier is LINK naar "*Blinde Koben*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2015%20BLINDE%20KOBEN.pdf>

Hier is LINK naar "*Alle begin is moeilijk*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2016%20ALLE%20BEGIN%20IS%20MOEILIJK.pdf>

Hier is LINK naar "*Arme Piet*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20>

[HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2017%20ARME%20PIET.pdf](http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2017%20ARME%20PIET.pdf)

Hier is LINK naar "*Brand*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2018%20BRAND.pdf>

Hier is LINK naar "*De Waaghals*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2019%20WAAGHALS.pdf>

Hier is LINK naar "*Een vlijtige jongen*" :

<http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20UIT%20HET%20KINDERLEVEN%2020%20VLIJTIGE%20JONGEN.pdf>

We beschikken over een heruitgave bij Office de publicité / Lebègue, samen met andere bundels in "***Vertellingen voor de jeugd***", vermoedelijk begin van de jaren 1930 uitgegeven.

De meeste afbeeldingen van deze verhalen zijn vermoedelijk aan Franz GAILLIARD (1861-1932) te wijten.

Ontdek ook, wekelijks, **afleveringen** van de

"A. HANS' Kinderbibliotheek"

of andere bundels van Abraham HANS

op

<http://www.idesetautres.be/?p=ndls>

BESLUIT

En nu, kinderen, is ons boekje uit. 'k Hoop, dat ge 't gaarne gelezen hebt en de vertellingen goed zult onthouden. Ge hebt iets gehoord van brave en stoute kinderen; ge hebt gelezen van jongens en meisjes, die vader, of moeder of arme menschen hielpen, die ijverig werkten en prettig speelden; ge hebt ook gelezen van deugnieten, die gebrekkigen durfden bespotten, die dieren mishandelden, die booze streken uithaalden. Ik hoop dat ge 't voorbeeld volgen zult der braven. Alleen brave kinderen worden brave menschen, die geacht en bemind worden en waarlijk gelukkig zijn. Braaf zijn, wil niet zeggen, altijd aan moeders rokken hangen, immer met een boekje in een hoekje zitten. Neen, brave jongens kunnen ook spelen. Maar in hun spelen, zoowel als in hun leeren, weten ze wat hun plicht is. Diefachtige jongens, bespotters van gebrekkigen en ouderlingen, dierenbeulen en dergelijke rakkers zijn laf en, als er flink moet gehandeld worden, staan ze van achteren.

Flinke jongens en meisjes worden flinke mannen en vrouwen.

