

De Gevolgen van Tweedracht.

In de middeleeuwen, tot aan de 16e eeuw toe, was Antwerpen een stille stad; de handel van ons land troonde toen te Brugge,



Het Zwijn voor Sluis in de 14de eeuw.

Sluis, Aardenburg, Houcke, Damme, Lisseweghe, ze zijn slechts de schaduw meer van hetgeen ze eens waren. En Brugge ook is thans een doode stede, waar tal van praalgebouwen aan het verleden herinneren.

Op 't laatst der 15e eeuw verplaatste zich de wereldhandel van 't Zwijn naar de Schelde, van Brugge naar Antwerpen, en de Bruggelingen droegen er voor een groot



St. Anna ter Muiden.

deel zelf de schuld van door hun aanhoudende twisten.

dat door een diepe en breede golf, het Zwijn, met de zee in gemeenschap stond. En aan of bij het Zwijn bloeiden talrijke plaatsen, nu stil en verlaten, ingekrompen door oorlog, armoede, ondermijnd ook door den tijd. St. Anna Ter Muiden,

Van die binnenlandsche onlusten geven we thans een verhaal, dat ons tevens verplaatst naar een andere Scheldestede, het fiere Gent. En in die twist ging het ook om onzen stroom en haar zijrivier de Leye.

A. HANS.

DE SCHELDE VRIJ!

(VERHALEN VAN DE SCHELDE).



SCHELDE VRIJ

Door A. HANS



L. OPDEBEEK — Uitgever — ANTWERPEN