

# EEN HELDENSTRIJD

of

DE KAPITEIN DER BOSCHGEUZEN

## EERSTE DEEL

### NEGEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

#### Verdwenen

Ook te Oudenaarde waren ketters voor beeldstormerij gestraft. Schuldig of onschuldig...

't Was slechts het begin.

Alva zou komen, want koning Filips had bij de ziel zijns vaders gezworen de Nederlanders bloedig te straffen, de ketters omdat ze de beelden gebroken, de Roomschen daar ze het niet verhinderd hadden!

En in alle steden zouden lange lijsten geschreven worden, lijsten met namen van verdachte personen.

En erger dan voorheen moesten boomen en galgen geritst hangen van lijken, de vuurstapels vlammen, de raderen knarsen, de zwaarden kappen.

En vele goederen zouden den rijkdom van den allerchristelijksten Koning vermeerderen.

Maar de Nederlanders zouden opstaan en het wapen grijpen en strijden voor recht en vrijheid!

De wreedste en toch schoonste bladzijde onzer geschiedenis zou geschreven worden, want 't gold hier een heiligen strijd voor wat zelfs de armste in den lande bezitten moet: de vrijheid van geweten, de vrijheid van gedachte!

\*\*\*

— Ik heb haar gezien... een oogenblik, maar toch duidelijk, herhaalde de jonge geheimzinnige krijgsman voor de vijfde maal tot Kasper Wybo en Deschepper, toen het drietal

bij Blommaert's hofpoortje stond. En we moeten Lysbeth uit de klauwen van den verrader redden, zeide de koene Geus. Ik heb haar voor het venster gezien... en Ravels trok haar terug!

Het tuindeurtje was niet gesloten.

Wybo dacht aan den avond toen hij hier binnenkwam om met Blommaert over Backereel te spreken!

Wat is er al gebeurd sedert dien stond!

Beveiligd door de duisternis spoedden de drie gezellen zich door den hof.

Ook de achterdeur was slechts op de klink en als dieven slopen de redders binnen.

Maar de woning was ledig! Geen levend wezen hield er zich op.

Teleurgesteld en in sombere stemming keerde het drietal naar het woud terug.

Daar moesten ze nu blijven en wachten.



EEN

HELDEN



STRIJD

*of de kapitein  
der boschgeuzen*

door A. HANS



EEN

# HELDENSTRIJD

OF

De Kapitein der Boschgeuzen

door

A. HANS



EVANGELISATIE DRUKKERIJ

Groendreef, 67, Brussel

1926