

80. Filips van Elzas :



Filips van Elzas, de zoon van Diederik, was de held van de Derde Kruistocht. Hij sloeg het beleg vóór de stad Akro tegelijk met zijn suzerrein, koning Filips-Augustus van Frankrijk, en met zijn zwager, graaf Boudewijn van Henegouwen. Filips van Elzas werd vóór de stad gedood en Boudewijn van Henegouwen werd graaf van Vlaanderen onder de naam van Boudewijn VIII.