

76. Robert van Jeruzalem :



Toen de eerste Kruistocht vertrok, was Robert van Jeruzalem graaf van Vlaanderen. Hij kreeg die naam omdat hij Godfried van Bouillon vergezeld had. Na de verovering van de Heilige Stad, vereerde hij het Heilige Graf en keerde naar Vlaanderen terug, terwijl Godfried in het Oosten bleef en er de titel van koning van Jeruzalem voerde.