

65. Boudewijn met de Ijzeren Arm en Giselbert :



De eerste graaf van Vlaanderen, die wij met naam kennen, was Boudewijn met de Ijzeren Arm. Hij leefde in de negende eeuw en gaf blijk van grote onafhankelijkheid tegen zijn leenheer, koning Karel de Kale van Frankrijk. Over Lotharingen heerste, in de volgende eeuw, hertog Giselbert die, tot zijn dood, aan zijn suzerain, keizer Otto I van Germanië, weerstand bood.