

55. Arnulf van Carinthië te Leuven :



Pas op het einde van de negende eeuw verlieten de Noormannen ons land. Arnulf van Carinthië, koning van Germanië, versloeg ze op de oevers van de Dyle, in de slag bij Leuven.