

40. Karel de Grote :



Pepijn de Korte werd opgevolgd door zijn zoon, Karel de Grote. Deze verdiende goed zijn bijnaam : hij veroverde heel West-Europa en werd in Rome, in het jaar 800, tot keizer gekroond.