

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN TEKST VAN J. SCHOONJANS

TOT WEERZIENS

INDIEN wij alle pagina's gewijd aan de Geschiedenis van de Wereld die in Kuifje verschenen zijn moesten bundelen, dan zouden we beslist een dik boek hebben. Wij schrijven vandaag dan de laatste pagina. De geschiedenis is hiermee niet ten einde, want hetgeen we vandaag beleven behoort morgen reeds tot de geschiedenis...



**VAARWEL
KLEIO !**

VAARWEL Kleio, muze van de geschiedenis en van het epos. Zo lang hebben we samen gepraat over het verleden van landen en volkeren. Je bent zeer vriendelijk voor me geweest, je hebt me inspiratie gegeven. Alvorens mijn pen neer te leggen, wil ik Kleio dan ook mijn dank betuigen.



ONVERSCHILLIGHEID

IK weet het, Kleio, ook jij neemt met weemoed afscheid. Je bent een tikkeltje bedroefd omdat je de onverschilligheid van veel jongelui voor de geschiedenis kent. Je hebt reeds vaak gehoord hoe weinig zij er over afweten. Zonder verpinken zouden ze zeggen: « Vercingetorix, zoon van Karel de Grote, versloeg de Chinezen te Roncevaux ! »

Neem het ze niet al te kwalijk...

**NIET ALLES IS
MOOI !**

NIET iedere bladzijde van het dikke boek van de geschiedenis der mensheid is mooi. Er zijn veel sombere pagina's, vol oorlog en gruwelen. Er is zoveel onrechtvaardigheid op de wereld en de zwakke wordt steeds verpletterd door de sterke. Er is zoveel leugen, zoveel lafheid, zoveel misdadigheid... De mensen zijn egoïstisch. Daarom is de wereld geen aards paradijs en valt het de leraar in geschiedenis soms pijnlijk de ware geschiedenis van landen en volkeren te vertellen.



ARME MUZE !

HET is geen pretje de muze van de geschiedenis te zijn. Wat zeg je, Kleio? Dat je veel liever de geschiedenis van de dieren zoudt vertellen? Dat begrijp ik! Er zijn veel prachtige boeken over het leven van de dieren. De dieren zijn goed, zij liegen niet. Zij zijn niet wreed...



MOOIE PAGINA'S

EN nochtans zijn er ook prachtige bladzijden in de geschiedenis van de mensheid. Niet alle mensen zijn slecht. Er zijn er Goddank nog veel die houden van wat waar, mooi en groot is. Er zijn mensen die zichzelf kunnen weggeven om anderen te helpen en te steunen, er zijn nog steeds mensen die de Waarheid zoeken. Wat zou de wereld mooi zijn en de geschiedenis prachtig wanneer alle mensen broeders zouden zijn!

EINDE