

# DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

## HET OOSTEN IN DE BRANDING

**D**E Sovjet-Unie die Oost-Europa domineerde, breidde haar invloedssfeer uit naar het Verre Oosten. Het zwaartepunt van de wereld zal zich geleidelijk aan naar Azië verplaatsen. De bevolking van Azië, zeer arm, ondervoed en ongeletterd, zal zich bewust worden van haar eigen waarde en eigen kracht. Azië ontwaakt.

### MAU TSE-TOENG

**N**AUWELIJKS hadden ze de Japanners kunnen overwinnen, of de Chinezen kregen het opnieuw met elkaar aan de stok. Er begon een hardnekkige strijd tussen Tsiang K'ai-sjek, leider van het nationalistisch leger, en Mao Tse-toeng, leider van de communisten. Op het einde van het jaar 1949 behaalde deze laatste de overwinning. Tsiang K'ai-sjek trok zich terug op het eiland Formosa. China werd een Volksrepubliek. In het noorden reikt de grens van dit oneindig land tot aan Mongolië, eveneens een volksrepubliek. Nog heerste er geen rust in het Verre Oosten. De Koreaanse oorlog brak uit, de Uno (Verenigde Naties) kon de situatie in 1953 redden na een oorlog die drie jaar had geduurd.



### GANDHI

**I**NDIE met zijn half miljard inwoners kan zich bevrijden van de Britse heerschappij. De man die de bevrijding van Indië bewerkte was Mohandas Karamtsjand Gandhi. Hij verkreeg de titel Mahatma, d.w.z. Grote Ziel. Hij zei: « Het leven heeft slechts waarde in rechtvaardigheid en in liefde » en hij proclameerde vier principes: Swaraj: wees je zelf-autonomie, satjagraha: de waarheid, ahimsa: geweldloosheid, swadesji: doe het zelf en boycot de vreemde producten. Het spinnewiel, de tsjarkha, werd het nationaal symbool en de khadi, de Indische dracht van zelfgesponnen en handgeweven katoen, werd de uniform van de vrijheid. Mahatma Gandhi overwon en Indië werd onafhankelijk op 15 aug. 1947. Gandhi werd vermoord op 30 januari 1948.



### INDOCHINA

**E**R brak een opstand uit in Frans Indochina. De leider ervan was Ho Tsjji-minh. Indochina werd in twee verdeeld. Vietnam in het noorden en Vietnam in het zuiden. De oorlog in Indochina duurde tien jaar. In 1954, na de val van Dien Bien Phu, moesten de Franse troepen zich terug trekken. Keizer Bao Dai verloor daarmee zijn keizerrijk.



### CONFLICTEN

**O**P 26 nov. 1949 werd India een republiek. Nehroe volgde Gandhi op. India kon zijn eenheid niet bewaren. Birmanië maakte zich onafhankelijk in 1947, Ceylon in 1948, Pakistan, verdeeld in twee ver van elkaar verwijderde delen, in 1950. Die scheuringen werden veroorzaakt door godsdienstige conflicten. Brahmanen en Moslims konden het met elkaar niet eens worden. India is een zeer uitgestrekt land, het is arm maar de industrialisatie maakt vorderingen. India is een neutraal land.



### INDONESIE

**O**OK Indonesië won zijn vrijheid. Koningin Wilhelmina deed afstand van de troon ten voordele van haar dochter, de huidige koningin Juliana. Na veel moeilijkheden gaf Nederland Indonesië de vrijheid en de plechtige soevereiniteitsoverdracht had plaats op 27 december 1949. Indonesia is thans een Republiek met als hoofdstad Djakarta, de president is Soekarno. De wetgevende macht berust bij het parlement. Het land is verdeeld in provincies. De vlag is rood-wit.