

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

TEKST VAN J. SCHOONJANS

EN NA ZES JAAR!

IN het Oud Testament, hoofdstuk VIII, kan je lezen: Zeven dagen nadat de regen had opgehouden, liet Noach een duif op. 's Avonds keerde ze terug met een groene olijftak in de bek. Noach begreep dat de Zondvloed ten einde was en dat het water zakte ». Noach was een gelukkig man. Zes jaar lang duurde voor ons de zondvloed van ijzer, vuur en bloed en het was in 1945 dat de vredesduif op aarde weerkeerde met in haar bek een schamele olijftak. Arme duif! Arme vrede!

POTSDAM

OP 2 augustus 1945 had de grote conferentie plaats van Potsdam, nabij Berlijn. Daar waren de drie grote overwinnaars samengekomen : Stalin, Churchill... en Roosevelt? Neen, de president van de Verenigde Staten was intussen overleden en Harry Truman had hem opgevolgd. Winston Churchill zou weldra het politiek toneel verlaten. Te Potsdam zocht men naar de middelen om het enige land van de As dat nog weerstand bood, namelijk Japan, te overwinnen.

OFFENSIEF TEGEN JAPAN

DE Amerikaanse generaal Mac Arthur had, sedert de aanvang van 1943, het offensief tegen Japan ingezet en hij had de Japanners kunnen verjagen van de Salomons- en de Marshaleilanden, van de Carolinen en de Marianen. Nadien had hij Nieuw-Guinea ingenomen en zich meester gemaakt van Guam. In oktober 1944 had hij het offensief ingezet op de Filipijnen en begin 1945 had hij Manilla ingenomen. Met de hulp van de Australiërs, overmeesterde hij in mei Nederlands-Indië. De Engelsen en de Hindoes namen Birmanië in en konden een verbinding tot stand brengen met Tsjang Kai Sjek. De Japanse Archipel hield nog stand en met de hulp van de Engelse vloot zou Mac Arthur het laatste offensief inzetten.

HIROSJIMA

DIT offensief was echter niet meer nodig. De Amerikanen beschikten op dit tijdstip over een nieuw en vreselijk wapen : de atoombom. President Truman besloot het tegen de Japanners te gebruiken en op 5 augustus 1945 werd de eerste atoombom gooid boven de grote en dichtbevolkte stad Hirosjima. Drie dagen later werd de stad Nagasaki door een tweede atoombom van de wereldkaart geveegd. Op 14 augustus capituleerde Japan en de wapenstilstand werd getekend in de Baai van Tokio op 2 september. President Truman deelde mede dat de Tweede Wereldoorlog ten einde was. Die wereldoorlog had ontzettend veel mensenlevens en verwoestingen gekost.

DE U.N.O.

OP 26 juni 1945 werd er te San Francisco (Verenigde Staten) een indrukwekkende vergadering gehouden. Afgevaardigden van 50 landen waren daar bijeen gekomen om het zogenaamde **Atlantisch Handvest** te ondertekenen. Het moest de vrede tussen de volkeren en de veiligheid in de wereld verzekeren. Aldus werd de organisatie der Verenigde Naties geboren met als zetel New York. Dat was dus een nieuwe Volkenbond? Ja!

DE VREDE

DE diplomaten begonnen dan de vredesverdragen op te stellen? Neen, er kwamen geen eigenlijke vredesverdragen. De Asmogendheden waren verpletterd en in Europa van noord tot zuid en van oost naar west bleven er puinen over, en dan willen we nog niet eens gewagen van het Verre-Oosten. Goed, en dan reikten de overwinnaars elkaar de hand om de puinen weer op te bouwen en het bloed uit te wissen? Ze reikten elkaar de hand om de vrede in Europa en in de wereld te handhaven? Eigenlijk hadden ze dat moeten doen en in het begin zag het er naar uit alsof het zo zou zijn, maar lang duurde dat niet. Zoals we reeds zegden, kwam de vredesduif terug met een schamele olijftak in haar bek!

WORDT VOORTGEZET