

## IN DE NIJPTANG...

**I**N 1942 beheerste Duitsland gans Europa en Japan domineerde gans het Verre Oosten. Om die geweldige macht te kunnen overwinnen, was het noodzakelijk ze als het ware te verpletteren tussen een enorme nijptang. Reeds in 1941 hadden de Britten Syrië en Iran bezet. In 1942 Madagascar. De Amerikanen hadden zich intussen gevestigd op IJsland. Dat waren de twee eerste vage omtrekken van de grote nijptang.

### OFFENSIEF IN AFRIKA

**O**P 24 oktober 1942 zetten de Britten het offensief in te El Alamein in de richting van Tripoli. Twee weken later ontscheepten de Amerikanen in het toenmalige Frans Afrika en zij bezetten Oran, Algiers, Rabat en Tunis. Op 6 april 1943 brachten zij de verbinding met de Engelsen tot stand en op 12 mei was Afrika bevrijd. Churchill zei : « Dat is nog niet het begin van het einde, maar zeer zeker het einde van het begin. »

### OFFENSIEF IN ITALIE

**O**P 10 juli 1943 ontscheepten de Brits-Amerikaanse legers onder het bevel van generaal Alexander, op Sicilië en zij namen Palermo en Messina in. Mussolini gaf het opperbevel in handen van maarschalk Badoglio. De Geallieerden bezetten op 3 september Calabrië. Badoglio capituleerde en een maand nadien verklaarde hij de oorlog aan Duitsland. Hitler was toen verplicht belangrijke gevechtseenheden van het front in het Westen weg te trekken en ze naar Italië te sturen. Hij vertrouwde het bevel erover toe aan generaal Kesselring. Bloedige gevechten werden toen geleverd ondermeer op de Monte Cassino. Rome werd bevrijd op 4 juni 1944. Intussen had Duitsland af te rekenen met een ander offensief...

### HET RUSSISCH OFFENSIEF

**O**P 2 februari hadden de Russen in Stalingrad een sensationele overwinning behaald. Het zesde Duitse leger met zijn bevelhebber, generaal von Paulus, had moeten capituleren. Van dat ogenblik was er geen houden meer aan! Het Russisch leger, onder leiding van Zjoekow, Timosjenko, Rokossowski en Worosjilow rukte op in de richting van het Westen en in augustus 1944 stond het aan de grens van Pruisen. De Baltische en ook de Balkanlanden sloten zich aan bij Sovjet Rusland. De leider van de Joegoslavische guerrillastrijders, Tito, nam te Belgrado het bewind in handen.

### DE ATLANTIKWALL

**O**P 6 juni 1944 ontscheepten de Geallieerden, onder het bevel van de Amerikaanse generaal Eisenhower, op de kust van Normandië nabij Cherbourg. Na hardnekkige en bloedige gevechten slaagden zij er in een bres te slaan in de Atlantikwall. Op 15 augustus ontscheepten andere Geallieerde eenheden in het zuiden van Frankrijk, nabij Toulon en op 25 augustus werd Parijs bevrijd. Op 3 september was Brussel bevrijd en dan rukten de Geallieerde legers op naar de Duitse grens toe.

### IN DE TANG !

**B**IJ het begin van het jaar 1945 hadden Roosevelt, Stalin en Churchill elkaar ontmoet te Jalta (in de Krim) om te praten over het eindoffensief. Op 6 maart namen de Geallieerden Keulen in. De Amerikanen onder het bevel van Hodges, Patton en Patch, de Britten onder het bevel van Montgomery, de Fransen onder de leiding van de Lattre de Tassigny, de Canadezen, de Polen en de Belgen rukten op naar het Oosten en op 27 april brachten zij te Torgau aan de Elbe, de verbinding met de Russen tot stand. Op 2 mei 1945 overmeesterden de Sovjet Russische legers Berlijn. Hitler pleegde zelfmoord, Mussolini was reeds vermoord op 29 april. Te Reims op 7 mei, bood Duitsland de capitulatie aan. Het Derde Rijk stortte ineen. Toen bleef er nog Japan.