

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

DE AANVAL

DE eerste wereldoorlog kostte zeven en half miljoen mensenlevens en duizend miljard goudfranken. De tweede zou nog veel meer kosten. De tweede wereldoorlog begon schoorvoetend. De Fransen noemden hem een « drôle de guerre ». Engeland en Frankrijk mobiliseerden en lieten het daarbij. Het Poolse leger onder leiding van maarschalk Smigly-Rydz werd in drie weken tijd verpletterd. Duitsland en de Sovjet-Unie verdeelden Polen onder elkaar. In de lente van 1940 gaf Hitler het bevel tot de grote aanval.



HET NOORDEN

IN april 1940 viel de Duitse Wehrmacht, Denemarken aan en bezette gans het land zonder dat er een schot werd gelost. Dan kwam Noorwegen aan de beurt. Het verzet van de Noren was zwak en duurde niet lang. Koning Haakon VII had nog net de tijd naar Engeland te vluchten. Een Brits-Franse vloot trachtte de Noren bijstand te verlenen en maakte zich meester van Narvik. Zij werden echter door de Duitsers weer in zee geworpen.



10 MEI

ZEER vroeg in de ochtend zetten bombardementsvliegtuigen, parachutisten en tanks de aanval in tegen Nederland, België en Luxemburg. Die aanval kwam zonder voorafgaande oorlogsverklaring. Rotterdam moest een vreselijk bombardement doorstaan en de Hollandse weerstand werd bijna onmiddellijk gebroken. Het Belgisch leger verdedigde zich gedurende 18 dagen hardnekkig. Het zou langer hebben stand gehouden, indien de Fransen meer hulp hadden kunnen bieden. Duitse tankcolonnes rukten zeer snel op naar de kust toe en op 20 mei waren zij reeds in Abbeville. Dat betekende de omsingeling van het Britse leger en van een deel van het Franse en het Engelse leger. Koning Leopold III moest capituleren en werd krijgsgevangen genomen.



DE FRANSE NEDERLAAG

OP 14 juni bezetten de Duitsers Parijs. De Fransen legden er het bijtje bij neer en de stokoude maarschalk Pétain werd president van de Franse Republiek en ondertekende op 22 juni de wapenstilstand.

Pétain installeerde zijn regering, of beter zijn schijnregering, in Vichy. Op 18 juni 1940 richtte generaal de Gaulle de regering op van de « Vrije Fransen ». Hij besloot met Engeland te strijden tot de eindoverwinning.



CHURCHILL

DUITSLAND was dus meester van gans West-Europa. Alleen Engeland hield nog stand. Winston Churchill was toen Brits premier en hij weigerde te buigen voor de overmacht. Daar hij vreesde dat de Duitsers zich zouden meester maken van de Franse vloot in de Middellandse zee, gaf hij het bevel die vloot buiten gebruik te stellen. Britse vliegtuigen bombardeerden de Franse vloot op 3 juni te Mers-el-Kebir. Daarna wachtte Churchill op het onvermijdelijke...

DE SLAG OM ENGELAND

OP 8 augustus gaf Hitler zijn Luftwaffe het bevel, Groot-Brittannië te bombarderen. Duitse escadrilles stortten drie maanden lang hun moordende vracht af boven de industrie-centra en vooral boven Londen. De Britse luchtafweer hield stand, en de Britse Spitfires van de Royal Air Force stortten zich hals over kop in fantastische gevechten. De Britten zelf bleven kalm en gaven de moed niet op. Churchill zei : « Het zal bloed, zweet en tranen kosten, maar overwinnen zullen we ». En terwijl de Duitse bommen neerkwamen op Londen : « Slaap kinderen, morgen staat de zon toch weer op ».



WORDT VOORTGEZET