

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

HET VOORSPEL VAN DE OORLOG

IN Spanje zegevierde Franco na een bloedige strijd. Hitler verstevigde daarmee zijn positie in Europa. Op 25 november 1936 had Duitsland een pact gesloten met Japan en op 6 november trad Italië tot dat pact toe. Op 28 mei 1939 ondertekenden Graaf Ciano, Italiaans minister van buitenlandse zaken en von Ribbentrop, Duits minister van buitenlandse zaken, een militair verdrag. Spanje, Hongarije en Mantsjoekwo sloten er zich bij aan. Zou de as Rome-Berlijn-Tokio de wereld verpletteren?

DE ANSCHLUSS

HITLER wenste alle Duitsers te verenigen in één groot rijk. Om dit doel te bereiken, wilde hij eerst en vooral Oostenrijk bij Duitsland inlijven. De Oostenrijkse kanselier, Kurt Schuschnigg deed al het mogelijke om de onafhankelijkheid van zijn land te bewaren. Het gelukte hem echter niet. Op 12 februari 1938 werd hij door Hitler naar Berchtesgaden ontboden. Hitler wilde dat hij de pro-Duitse minister Seyss-Inquart in zijn kabinet opnam. En daarbij bleef het niet! Hitler wilde nog méér en op 12 maart rukte het Duitse leger Wenen binnen. Hitler werd geestdriftig toegelucht en een volkstemming keurde de aanhechting van Oostenrijk bij Duitsland goed. Oostenrijk werd de Ostmark, met Seyss - Inquart als rijksstadhouder.



DE SUDETEN

DAN keek Hitler in de richting van Tsjechoslowakije waar veel Duitsers woonden, de Sudetenduitsers. Er bestond ook een Nationaal Socialistische Partij geleid door Konrad Henlein. Masaryk en na hem Benes trachtten de rust in Tsjechoslowakijë te herstellen en het gevaar af te wenden. Zij waren echter machteloos... En, wat deden intussen de andere landen van Europa?

MUNCHEN

NEVILLE CHAMBERLAIN was op dat ogenblik premier van Groot-Brittannië. Hij wou een overleg met Hitler en ontmoette deze laatste eerst te Berchtesgaden, nadien te Godesberg en ten slotte op 29 september te München. Aan de ene kant stonden dus Chamberlain en de Franse premier Edouard Daladier en aan de andere kant Hitler. Mussolini speelde de rol van bemiddelaar. Het deel van Tsjechoslowakije waar de Sudetenduitsers woonden, werd aangehecht bij Duitsland. Hitler triomfeerde! De Britten en de Fransen hadden toegevingen gedaan om de oorlog te vermijden.

HET TSJECHISCHE DRAMA

Groot - Brittannië en Frankrijk sloten met Hitler een niet-aanvalsverdrag. Tsjechoslowakije was veroordeeld om te verdwijnen. Hongarijë en Polen namen ieder een deel ervan in beslag. Slowakije maakte zich onafhankelijk. De president van deze nieuwe zelfstandige staat was een r.k. geestelijke Josef Tiso. President Benes werd vervangen door Hácha. Deze laatste werd naar Berlijn ontboden door Hitler, en ertoe gedwongen zijn vaderland bij Duitsland aan te hechten. Hácha ondertekende het pact en op 15 maart 1939 deden de Duitse troepen hun intrede in Praag.

ALBANIË

MUSSOLINI wilde eveneens méér levensruimte. Hij eiste Corsica, Nice, Savoie en Tunesië, maar hij durfde Frankrijk niet aan! Hij waagde echter een aanval op Albanië. Op 7 april 1939 gaf hij het Italiaans leger het bevel, Albanië te overrompelen. Zog I, koning van Albanië, werd uit Tirana, de hoofdstad, verjaagd. Gans Albanië werd zoals men dat heette « beschermd » door de Italiaanse troepen! Dat was het voorspel van de tweede wereldoorlog.

WORDT VOORTGEZET