

## HET DERDE RIJK

**H**ITLER, de man die na de putsch van Munchen uit de gevangenis werd ontslagen omdat men in hem slechts « een ongevaarlijk fantast » zag, had de binnenlandse eenheid tot stand gebracht. Nu wou hij Duitsland groter maken. Duitsland was net als Italië overbevolkt en arm en hunkerde naar Lebensraum, levensruimte...



### KRAFT DURCH FREUDE

**G**OTTFRIED FEDER had de N.S.D.A.P. in 1920 een vaag anti-kapitalistisch en fel anti-joods programma gegeven: nationalisatie van de banken, geen loon zonder werk. Hitler dreef het niet zo ver. Hij schafte de werkloosheid af en maakte de arbeid verplichtend. Hij verbeterde het lot van de arbeiders en gaf de eerste stoot tot het bouwen van een hele reeks nieuwe arbeiderswijken. Hij organiseerde ook de vrije tijd onder het motto « Kraft durch Freude », kracht door vreugde.



### HET RACISME

**M**AAR daarbij bleef het niet! Hitler bracht het Germaanse ras te berde, het ras van de **Übermensch**. In de eerste plaats wou hij dat ras zuiveren van alle niet-arische (of niet-germaanse) elementen en de eerste slachtoffers waren de joden. De joden werden vernederd, vervolgd, mishandeld en in concentratiekampen opgesloten. De Gestapo (Geheime Staatspolizei) geleid door Himmler, joeg duizenden mensen in de concentratiekampen. Zelfs kinderen werden niet gespaard.



### HET MILITARISME

**H**ITLER wou een groot en machtig Duitsland. De jongelui kregen een paramilitaire opleiding in de **Hitlerjugend**, Hitlerjeugd. Men leerde de jongelui het land bewerken en met de wapens omgaan. Zij zongen het Horst Wessel-lied. Horst Wessel was een jonge nazi door politieke tegenstanders dodelijk gewond. Het Horst Wessel-lied was het partijlied van de N.S.D.A.P.

### GROOT-DUITSLAND

**D**E verdragen van Versailles werden geannuleerd, de akkoorden van Locarno gebroken. Het leger en de vloot werden sterk uitgebreid en in 1939 werd de gedemilitariseerde Rijnzone — die door de Geallieerden was ontruimd — door Duitse troepen bezet. De Duitsers begonnen dan met het bouwen van een verdedigingslijn — de Siegfriedlijn — recht tegenover de Franse Maginotlijn. De nationaal-socialistische ideeën waren intussen doorgedrongen tot in Oostenrijk en heel wat mensen waren te vinden voor een aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland. In 1934 was de Oostenrijkse kanselier Dollfuss door zijn politieke tegenstanders vermoord.



### DE AS

**L**EOPOLD III, koning van België, wees op het dreigend gevaar, maar niemand in Europa scheen erg onder de indruk en nochtans stapelden de onweerswolken zich boven het Westen op. In oktober van het jaar 1936 sloot Hitler een verdrag met Mussolini. Het was de as Rome-Berlijn. Vandaar ook het woord de As-Mogendheden. Daarbij bleef het niet. De as breidde zich uit tot Tokio. Het werd de as Rome-Berlijn-Tokio. Japan verscheen op het toneel!