

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

DE IJZER

WAS het de ironie van het noodlot dat de Duitsers, die een bliksemsnelle overwinning hadden voorzien in het Westen, er een nederlaag opliepen? Dat zij een lange oorlog voorzagen in het Oosten en dat zij er een grote overwinning behaalden? Op 26 augustus kon von Hindenburg inderdaad de Russen verpletteren te Tannenberg. De Duitsers trachtten nog steeds Parijs in te nemen en dat langs de rechterflank, de minst verdedigde zijde. Zij marcheerden dus naar de zee met als doel Calais...



INNAME VAN ANTWERPEN

EERST en vooral moest men korte metten maken met het Belgische leger en daarom moest Antwerpen worden ingenomen. De zware Oostenrijkse artillerie bestookte de fortelinie rond Antwerpen van op grote afstand. Toen de Duitsers op 9 oktober Antwerpen binnen rukten, meenden zij er het Belgisch leger te kunnen gevangen nemen, maar dat was in de nacht in het geheim uit de stad gekomen... De Duitsers begonnen dan de achtervolging.



EEN VRESELIJK GEVECHT

KONING Albert had op dit ogenblik nog 48.000 weerbare mannen die al vechtend achteruit trokken. Op 13 oktober maakte de koning een front op de IJzer. In Nieuwpoort op de Ieperlee hadden de Engelsen zich verchanst en de Franse admiraal Ronarch had 5.000 mariniers naar Diksmuide gebracht. Koning Albert besloot de aanvallen af te weren. De Franse generale staf had hem gevraagd 48 uren stand te houden, de Belgen hielden het twee weken uit! Op 16 oktober werd het Duits offensief ingezet, dag en nacht onderbroken werden de Belgische linies bestookt, maar al de aanvallen werden afgeslagen. Het was een vreselijke strijd.

HET WATER

DE Belgen hadden 16.000 soldaten verloren. Er bleven er nog ongeveer 30.000, maar totaal uitgeput. De Franse versterkingen waren onvoldoende en toen was er de pientere sluiswachter Cogge, die verklaarde dat men de Duitsers onder water kon zetten indien men de sluiszen opende. Schipper Geraard zette het maneuver aan de generale staf uiteen en op 27 oktober gaf de koning het bevel de sluiszen te openen. Langzaam spoelde er water over de polders onder het zeeniveau gelegen. Op 30 oktober zetten de Duitsers hun laatste aanval in, 's avonds zaten ze in de modder.



DE OVERWINNING

VOOR de tweede maal had België het Westen gered. Op 31 oktober was de slag van de IJzer gewonnen. Zeven Duitse divisies en een ontzaglijk oorlogsmateriaal waren vernietigd door een handvol vastberaden mannen. De Duitsers trachtten nog door te breken te Ieper, dat verdedigd werd door de Engelsen. Ze probeerden het ook te Diksmuide, maar het was tevergeefs.



HET FRONT

HET front stabiliseerde zich en de bewegingsoorlog werd een stellingoorlog. Het front liep van Nieuwpoort aan de zee dwars door Vlaanderen en Frankrijk in een grote halve cirkel met als eindpunt Mulhouse op de Zwitserse grens. De Belgen hielden stand uiterst links. Rechts van hen de Engelsen. In het midden en in het Oosten de Fransen. En dat zou zo vier jaar duren...