

NAAR PARIJS !

REEDS voor het jaar 1914 had de Duitse maarschalk von Schlieffen het plan van de operaties opgesteld. Duitsland zou een bliksemoorlog voeren tegen Frankrijk en nadien het Russisch leger vernietigen. De bliksemsnelle opmars naar Parijs was gebroken door de heldhaftige weerstand van het kleine Belgische leger. Nu was echter de weg vrij en duizenden Duitsers rukten doorheen België op. Het was een vloedgolf. Zij werden voorafgegaan door verkenners te paard, ulanen of huzaren...

DE SLAG AAN DE MARNE

HET was de grootste veldslag uit de geschiedenis. Hij duurde acht dagen en strekte zich uit over het gebied gevormd door de Moëze, de Menche, de Marne, en de Ourcq. Enkele Franse bevelhebbers onderscheidden zich : Sarrail, Langle de Carry, Frauchet d'Espéray, Castelnaud, Foch, Maunoury, Galliéni. De commandant van Parijs had alle taxi's van de hoofdstad opgeëist. Maarschalk Foch vocht dapper met zijn Engels expeditiecorps. Von Klück had een lege ruimte gelaten tussen zijn leger en dit van von Bülow en generaal Maunoury wierp zich in deze bres. De Duitsers moesten wijken.

GLORIA ! VICTORIA !

DE Duitsers marcheerden en zongen militaire marchen zoals **Die Wacht am Rhein** en ook **Gloria ! Victoria !** Het oprukkend leger stond onder het bevel van von Klück en von Bülow. Von Moltke was de opperbevelhebber. Alle Duitse regimenten rukten op in de richting van Parijs. Zij gingen voorbij Laon, Compiègne, Noyon, Seulis, Chantilly en zij bereikten de Marne op 4 september.

JOFFRE

JOFFRE, de Franse opperbevelhebber, verklaarde op 4 september aan zijn stafofficieren : « Heren, wij zullen vechten op de Marne ». De volgende avond was alles reeds klaar voor de slag. Het tegenoffensief werd ingezet op 6 september 's morgens. Joffre zond zijn soldaten deze boodschap : « Wij mogen niet meer achterom kijken. Een leger dat niet meer kan oprukken, moet het veroverde terrein behouden en moet zich ter plaatse laten doden, eerder dan te wijken. In de huidige omstandigheden kan geen enkele zwakte geduld worden ! » En de slag begon...

DE NEDERLAAG

EN de Duitsers moesten vele kilometers achteruit. Pas op de Aisne bleven zij staan. Het was een gevoelige nederlaag voor von Moltke. Het kleine Belgische leger hield intussen nog stand in de vesting van Antwerpen, waagde af en toe een uitval en gaf aldus drie Duitse leger-eenheden de handen vol. Onnodig te vertellen dat die leger-eenheden op de Marne dringend nodig waren...

IK ZEGEN DE VREDE

HET plan van von Schlieffen viel dus in duigen. Van een bliksemoorlog was er geen sprake meer. De oorlog zou zeer lang duren. Op het ogenblik dat die vreselijke gebeurtenissen zich afspeelden, stierf paus Pius X van verdriet. Bij het begin van de vijandelijkheden had de Oostenrijkse keizer hem gevraagd zijn legers te willen zegenen. Het antwoord van de paus daarop luidde : « Ik zegen de vrede ! »