

# DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

## SARAJEVO

**D**E lente van het jaar 1914 was mooi. Alles bezong het leven en de dood stond te wachten om duizenden mensenlevens weg te maaien. De dood zou heelwat te doen krijgen in de loop van de jongste halve eeuw. Dit tijdperk is bloedig, vol oorlogen en revoluties. Geen enkel hoekje van onze aarde bleef er van gespaard. Nooit had de wereld zo iets gekend. Maar, laat ons bij het begin beginnen...



28 JUNI 1914

**H**ET Oostenrijks-Hongaars keizerrijk had in 1908 Bosnië - Hercegovina geannexeerd, 2 Turkse provincies waarvan de inwoners rasgenoten van de Serven waren. De aartshertog en troonopvolger, Frans-Ferdinand, bracht een officieel bezoek aan Sarajevo, hoofdstad van Bosnië, in gezelschap van zijn vrouw, de hertogin van Hohenberg. De inwoners waren pro-Servisch gezind en ontvingen de hoge gasten koel. Op de weg naar het stadhuis scheelde het geen haer of Frans-Ferdinand werd gedood. In weerwil van de raadgevingen van de burgemeester, wou hij zijn tocht voortzetten en op de hoek van een straat werd hij met zijn vrouw neergeschoten door de 17-jarige Gabriel Princip.



### GROTE VERBAZING

**D**E aanslag verbaasde de wereld. Men had te doen met de oude keizer Frans-Jozef. Deze laatste had immers in tragische omstandigheden zijn zoon Rudolf verloren, zijn jonge vrouw Elizabeth van Beieren, zijn broer Maximiliaan en nu zijn neef en opvolger. In Blankenberge, badstad aan de Belgische kust, verwachtte men Frans-Jozef, die aldaar zijn vakantie zou doorbrengen. Men gaf zijn naam aan een straat. Dat was erg vriendelijk, maar daarmee was de zaak lang niet afgedaan



### HET ULTIMATUM

**D**E Oostenrijks-Hongaarse regering beschuldigde Servië ervan de hand te hebben gehad in de aanslag van Sarajevo. Op 23 juli, dat is dus 25 dagen na de aanslag, ontving Belgrado een ultimatum. De Serven trachtten naar een minnelijke schikking, maar dit bleek niet mogelijk en op 28 juli verklaarde Oostenrijk de oorlog en de artillerie werd onmiddellijk ingezet om de Servische hoofdstad, die aan de grens lag, te beschieten.

### HET ONWEER

**R**USLAND besloot te helpen en mobiliseerde onmiddellijk. Daarop wachtte Duitsland slechts om op te treden. De keizer stuurde een ultimatum naar St.-Petersburg en drong er op aan dat Rusland zich afzijdig zou houden. Maar Rusland weigerde en op 1 augustus verklaarde Duitsland de oorlog. Frankrijk mobiliseerde diezelfde dag. De Duitse kanselier von Bethmann-Hollweg beschuldigde Frankrijk er van het Duitse luchtruim te hebben geschonden en op 3 augustus ontving Frankrijk een oorlogsverklaring. We moeten hier aan toevoegen dat Rusland en Frankrijk door een bondgenootschap met elkaar waren verbonden. Vijf landen waren dus in oorlog: Oostenrijk - Hongarije en Duitsland tegen Servië, Rusland en Frankrijk.



### BELGIE

**O**P zondag, 2 augustus, om 19 uur, bracht de Duitse ambassadeur te Brussel, Below-Saleske, een bezoek aan de Belgische minister voor Buitenlandse Zaken Davignon en overhandigde hem een vertrouwelijke nota. In deze nota werd er gevraagd het Duitse leger doortocht te verlenen om dus, over België, naar Frankrijk te kunnen. De Belgische regering kreeg twaalf uur tijd om Duitsland het antwoord te geven !...

WORDT VOORTGEZET