

## DE BALKANOORLOG

**I**N de balans van het Europese evenwicht woog de Driebond zwaarder dan de Entente, dat was duidelijk. Het bewijs daarvoor was gegeven in 1908 met de Turkse revolutie, in 1911 met het incident van Agadir en in 1912 met de oorlog van Tripolitanïë. Wie de waarheid niet zien wou, zou wel tot inkeer komen door een nieuwe tragedie : de Balkanoorlog.



### DE LIGA

**I**N 1912 hadden de kleine koninkrijken van de Balkan een Liga gevormd, d.w.z. een alliantie om zelf de Oosterse kwestie op te lossen. Het Ottomaanse keizerrijk had de Turkse taal ingevoerd in de scholen van zijn Europees territorium en dat was, zo meenden de staatslui van de Balkan, té veel. Georges I van Griekenland sloot een verdrag met Ferdinand I van Bulgarije, Peter I van Servië en Nicolaas I, de koning-boer van het kleine Montenegro.



### DE AANVAL

**Z**IJ profiteerden van de Turkse nederlaag tegen Italië om tot de aanval over te gaan. Op 8 oktober 1912 verklaarde Montenegro de oorlog aan Turkije. Sultan Mohammed V heeft er beslist om gelachen. Gans Europa lachte trouwens. Een ultimatum verzonden uit Cetinje, de hoofdstad die slechts een dorp was ! Lang lachte men niet, want vijf dagen later ontving de sultan een oorlogsverklaring uit Belgrado, uit Sofia en uit Athene. Turkije had een leger met 600.000 soldaten maar met slecht gevormde kaders. Het leger van de Balkanlanden was beslist nog slechter georganiseerd, maar talrijker...



### DE OVERWINNING

**D**E Montenegrijnen belegerden Scutari. De Bulgaren versloegen de Turken te Kirk-Kilisse en te Lule-Bourgas en ze kwamen op 40 km van Constantinopel. De Serven behaalden een overwinning te Koemanovo, te Uskub en namen Monastir in. De Grieken namen Saloniki in en Janina en sloten de Dardanellen. Adrianopel capituleerde, en op 3 december vroeg Turkije de wapenstilstand.



### DE TWIST

**D**E overwinnaars vergaderden te Londen om een vredesverdrag op te stellen, maar toen liep alles in de war. Bulgarije had zulk een grote eetlust dat geen van zijn geallieerden er vrede mee kon nemen. Niet alleen Servië, Griekenland en Montenegro waren boos, er kwam ook een oorlogsverklaring uit Boekarest. Carol I van Roemenië wilde een duit in het zakje doen. Turkije profiteerde van al die herrie om Adrianopel opnieuw in te nemen !

### DE VREDE

**D**E Balkanlanden stredden verwoed om de Bulgaren te verpletteren. Zij dikteerden Bulgarije de vrede van Boekarest. Intussen werd er in Londen een andere conferentie gehouden, een zeer waardige conferentie van ervaren diplomaten zowel van de mogendheden van de Driebond als van de Entente. In 1913 werd besloten Turkije zijn Europese bezittingen af te nemen behalve Adrianopel, en ze te verdelen tussen de Balkanstaten. Er werd tevens 'n koninkrijk gecreëerd, Albanië met als hoofdstad Durazzo. Een Duitse prins, Ludwig von Wied, werd er koning. Een schitterend succes voor de Driebond !

