

# DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

## DE RUSSISCH-JAPANSE OORLOG

**D**E Frans-Britse Entente van 1904 kwam de Frans-Russische alliantie van 1897 aanvullen, maar om de omsingeling van de Triple Alliance, of Driebond, volledig te maken, moest er ook nog een Brits-Russische alliantie tot stand komen. Dat was moeilijk, want Groot-Brittannië voelde op dit ogenblik niet veel sympathie voor Rusland. Waarom? Wel om een Oosterse kwestie! In 1904 had Rusland zelf weinig belangstelling voor Europa, vermits het met Japan moest afrekenen. In Mantsjoerije woedde de oorlog...



### PORT ARTHUR

**P**ORT ARTHUR sloot de golf van Tsjifoe en op het einde van die baai: Peking. De Russen verzamelden een aanzienlijk oorlogsarsenaal in Port Arthur en dat was niet naar de zin van de Japanners. Deze laatste waren er tien jaar te voren in geslaagd de Chinezen uit Korea te verdrijven. De Vrede van Sjimonoseki had hen in 1894 Formosa en ook Port Arthur gegeven. Maar de Russen hadden de haven weer ingenomen en de oorlog tussen die twee bleek onvermijdelijk.

### HET HEMELSE RIJK

**C**HINA, het Midden-Rijk of het Hemelse Rijk, was oneindig groot, overbevokt en had, in weerwil van zijn schitterende en oude beschaving, een achterstand van vele eeuwen op de vooruitgang in Europa. De keizers of « Zonen des Hemels » hadden grote moeilijkheden: de Opiumoorlog in 1839, de opstand der T'ai-p'ing in 1850. Op het einde van de eeuw nam de intelligente keizerin Ts'e-Si het vaste besluit haar uitgestrekt rijk te hervormen. Zij werd daarin bijgestaan door haar minister Li Hoeng-Tsjang. Het leger werd gemoderniseerd en Belgische firma's kwamen een spoorweg aanleggen. De Chinezen hielden echter niet van die innovaties.

### DE OORLOG

**D**E Japanners stuurden hun legers naar Korea en namen Port Arthur in op 2 januari 1905, na een belegering van tien maanden. Van 6 tot 10 maart woedde in Mantsjoerije de bloedige slag van Moekden, waarin 120.000 soldaten sneuvelden. De Japanners namen 40.000 gevangenen en legden beslag op een aanzienlijke oorlogsbuit. De Russische vloot, die uit de Baltische Zee was vertrokken, stevende langs de kust van Europa en Afrika door de Indische Oceaan en kwam zo in de Stille Oceaan om dan in de Japanse wateren slag te leveren. Voor Tsoesjima wachtte de Japanse admiraal Togo zijn vijand op. Dat was op 27 mei...



### DE BOKSERS-OPSTAND

**C**HINA scheen een gemakkelijke prooi. Dat zag men duidelijk in 1900 toen in Peking de Boksers-opstand losbrak. De Chinezen wilden de vreemdelingen buiten. Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten zonden flink bewapende contingenten naar China om de opstand te beteugelen en hun concessies te behouden en uit te breiden. Maar, China was ook een hapje voor Rusland en Japan! Rusland had de Transsiberische spoorweg voltooid tot in Wladivostok en dan, door Mantsjoerije, verlengd tot in Port Arthur.



### TSOESJIMA

**D**E zeeslag van Tsoesjima was een ramp voor de Russen. Van zijn twintig eenheden kon admiraal Rojestvenski slechts drie kruisers behouden. Te Portsmouth, in de Verenigde Staten, werd de vrede gesloten. Rusland moest aan Japan Port Arthur afstaan, Korea, Midden-Mantsjoerije en Zuid Sachalin. Met de Russische expansie in het Verre Oosten was het dus uit. Rusland was niet meer te vrezen, Engeland mocht dus gerust.... Maar, dat is een andere geschiedenis!