

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

EDWARD VII

ENGELAND mocht een strofe bijvoegen aan zijn God save the Queen : « In verre landen en verre zeeën, daar waar men onze vlag in de wind ziet wapperen — In distant lands and seas — overal waar de rijzende zon ons keizerrijk verlicht... » De dageraad van de XX' eeuw ging op boven een machtig Engeland dat zich nog steeds afzijdig hield, dat hoffelijk glimlachte naar de landen van de Driebond en Frankrijk een boze blik toewierp... En eensklaps veranderde die houding.



A GRACIOUS KING !

ALLES veranderde toen Victoria in de leeftijd van 85 jaar en na een regering van 64 jaar, stierf in 1901. Haar oudste zoon volgde haar op onder de naam Edward VII. Hij was 61 jaar oud, een echte gentleman met een helder doorzicht in de zaken. Hij verbleef zeer vaak in Parijs en in Frankrijk scheen het hem opperbest te bevallen.



DE BOERENOORLOG

HOLLANDERS hadden in Transvaal een Boeren-Republiek gesticht. De president was Paul Kruger, men noemde hem oom Kruger. En toen ontdekte men er diamantmijnen. De Engelsen wilden er de hand op leggen, maar de Boeren waren het daarmee niet eens en in 1899 begon de oorlog. Drie jaar lang boden de Boeren een taaie en heldhaftige weerstand. Met hun scherpschutters voerden de generaal Botha, De Wet en Cronjé een guerrilla tegen de Engelsen. Kitchener slaagde er ten slotte in hun weerstand te breken. Kostprijs : 5 miljard en 80.000 doden ! Transvaal behield echter een zekere autonomie in het raam van de Unie van Zuid-Afrika.



VERONTWAARDIGING

GANS Europa en vooral dan de kleine landen namen het Engeland kwalijk. Iedereen was verontwaardigd en de Boeren werden populair. Duitsland verdedigde het recht van de kleine volkeren, die het slachtoffer waren van de meest wrede onrechtvaardigheid. Keizer Willem II, die nogal loslippig was, sprak woorden die de eigenliefde van de Engelsen kwetste...

WELTPOLITIEK

DE keizer van Duitsland zei ook, dat hij een begin wou maken met zijn Weltpolitiek. Hij wou een spoorweg aanleggen die tot in Bagdad zou lopen, een plaats veroveren op de grootste markten ter wereld en... zijn oorlogsvloot versterken. De Duitse productie ging pijlsnel omhoog. Het kanaal van Kiel werd gegraven en bij de inhuldiging van de haven van Stettin zei Willem II : « Onze toekomst ligt op het water. » Men bouwde kruisers en dreadnoughts (slagschepen). Groot Brittannië zag het met lede ogen aan. De Engelse heerschappij op zee werd bedreigd.



TOENADERING

DE Frans-Engelse toenadering was het werk van de Franse minister Delcassé en van Edward VII zelf. Er werd allereerst een handelsverdrag afgesloten. Nadien besloot de Britse koning de uitnodiging van de president van de Franse Republiek, Emile Loubet, te aanvaarden en in 1903 bracht hij een officieel bezoek aan Frankrijk. Hij werd er hartelijk ontvangen en men kwam tot een « Entente Cordiale ».

WORDT VOORTGEZET