

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

DE FRANS-RUSSISCHE ENTENTE

EEN huwelijk uit berekening is niet noodzakelijkerwijze een ongelukkig huwelijk. Het is best mogelijk dat twee mensen die zich niet spontaan tot elkaar aangetrokken voelen toch een accoord sluiten, omdat zij er belang bij hebben of om uit een dodelijk isolement te komen. Het Russisch Keizerrijk had steun nodig en de Franse Republiek eveneens en nu zie je meteen wat er gaat gebeuren...



MOEILIK HUWELIJK

TUSSEN de Franse revolutionaire Republiek en het autocratisch Russisch Imperium scheen ledere overeenkomst onmogelijk. Maar een overeenkomst was in beider belang. Bismarck had de zaak voorzien en om een toenadering tussen Frankrijk en Rusland te verhinderen, bood hij de Tsaar in 1884 en in 1887 zijn alliantie aan. Maar in 1888 stierf de oude keizer Willem I. Zijn zoon Friedrich III regeerde slechts enkele weken en het was tenslotte zijn kleinzoon Willem II die de kroon van Duitsland kreeg. En Willem II stuurde zijn machtige «IJzeren Kanselier» de laan uit. Dat was een zware fout!



ONGELOOFLIJK

RUSLAND had dringend geld nodig en deed in 1889 een beroep op Frans kapitaal. Frankrijk was rijk. Men leende Rusland met veel enthousiasme het gevraagde geld. In 1891 zond Alexandre Ribot, Frans minister van Buitenlandse Zaken, een escader naar Kronstadt. Het Franse escader werd met vreugde begroet en de Russische imperiale lijfwacht speelde de Marseillaise. Ongelooflijk en toch waar!



HET CONTRACT

TOEN werd het contract van een defensieve alliantie getekend. En gedurende tien jaar zag men wat men zou kunnen noemen «een Frans-Russische vriendschap». In 1893 wierp een Russisch escader het anker voor Toulon. Het jaar nadien stierf Alexander III en zijn zoon Nicolaas II volgde hem op. In 1896 bracht Nicolaas II met de tsarina een bezoek aan Parijs en in 1897 werd Felix Faure, president van de Franse Republiek, plechtig ontvangen in St. Petersburg.



KRETA

OP die datum werd de Frans-Russische entente officieel bekend gemaakt. Zij vormde het tegengewicht van de Driebond. De inwoners van het eiland Kreta kwamen in opstand tegen de Turken — dat was niet de eerste maal! — en riepen de hulp in van Griekenland. De Grieken werden verslagen, maar de inwoners van Kreta kregen toch hun autonomie onder de regering van prins George, een zoon van de koning van Griekenland.

DE VREDE

MEN kan niet zeggen dat het in Frankrijk zelf zeer rustig werd. Het land werd verscheurd door innerlijke twisten. Onder het bewind van Combes ontstond er opnieuw een anticlericale beweging. De strijd eindigde in 1905 met de scheiding tussen Kerk en Staat. Het buitenlandse beleid oogste enig succes. Er waren nu twee bolwerken van de vrede die het evenwicht in Europa in stand hielden. In 1899 stelde Moerawjow, Russisch minister van Buitenlandse Zaken, voor een vredegerecht op te richten dat internationale conflicten zou beslechten. Dat gerecht werd opgericht in Den Haag.

