

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

DE SCHANDALEN VAN MARIANNE

TIJDENS de regering van Napoleon III bestond er in Frankrijk een Republikeins gezinde organisatie, die de naam LA MARIANNE droeg en het tweede Empire graag ten val had gebracht. Na 1870, tijdens het republikeins bewind, gaven de reactionairen de Derde Republiek de naam Marianne. Marianne werd het symbool van de vrijheid, de helpster van de verdrukten. Marianne heeft in de loop der eeuwen ook heel wat moeten verdragen...



DE EIFFELTOREN

FRANKRIJK voelde zich vernederd, maar dit belette niet dat er in 1889 te Parijs een wereldtentoonstelling werd ingericht om de honderdste verjaardag van de Revolutie te herdenken. 25 miljoen bezoekers en alle gekroonde hoofden van de wereld kwamen naar Parijs om dat wonder te bekijken. Ingenieur Eiffel had een 300 meter hoge metalen toren gebouwd: de Eiffeltoren.



HET LINTJES-SCHANDAAL

DE royalistische politiek van maarschalk Mac Mahon, tweede president van de Derde Republiek, mislukte en hij trad af in 1879. Mac Mahon werd vervangen door Jules Grévy en de schandalen begonnen. De vrijmetselaars ontketenden een anti-godsdienstige actie. In 1887 ontdekte men, dat de schoonzoon van de president van de Franse Republiek een handelje dreef in onderscheidingstekens. Dat was het «Lintjes-schandaal». Grévy moest ontslag nemen en hij werd vervangen door Sadi Carnot.



HET PANAMA-SCHANDAAL

DE tentoonstelling van Parijs was nog niet ten einde toen er een nieuw en groot schandaal losbarstte. De oude Ferdinand de Lesseps, bouwer van het Suez-kanaal, was begonnen met het graven van het Panamakanaal. Maar de Compagnie van het Kanaal ging bankroet en dat was een ruïne voor een groot aantal kleine spaarders. Ministers, senators en volksvertegenwoordigers hadden zich laten omkopen en waren bij het schandaal betrokken. Het was een vreselijke boel!



HET BOULANGISTISCH-SCHANDAAL

FRANKRIJK had toen een moole, blonde, elegante, ambitieuze generaal. Hij heette Boulanger. Door zijn hoerapatriotisme wist hij zich populair te maken. Men noemde hem «le général Revanche». Hij droomde er van het regime omver te werpen. Hij presenteerde zich in verscheidene kies-districten en werd overal verkozen. Hij had zeven zetels in de Assemblée! Op 27 januari 1889 werd hij zelfs in Parijs verkozen. Men spoorde hem aan de teugels van het bewind in handen te nemen, maar hij durfde niet. Om een aanklacht wegens hoogverraad te voorkomen, vluchtte Boulanger naar België en pleegde zelfmoord op het kerkhof van Elsene-Brussel.

HET ANARCHISTISCH-SCHANDAAL

HET rumoer rond het Panamaschandaal was nog niet uitgestorven, toen Frankrijk moest afrekenen met de anarchisten. Deze laatsten wilden het individu vrij maken door de bestaande maatschappij te vernietigen. Van 1892 tot 1894 pleegden de anarchisten vijf bomaanslagen. Op 24 juni 1894 werd Sadi Carnot, president van de Franse Republiek, te Lyon gedood door de Italiaanse anarchist Caserio. Dat was té veel en toch was het nog niet gedaan, want er was een nieuw schandaal op til: de zaak Dreyfus. Maar dat is een andere geschiedenis. Arme Marianne!



WORDT VOORTGEZET