

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

DE ZORGEN VAN ALEXANDER III

Zolang Willem I, de eerste Duitse keizer leefde, d.w.z. tot in 1888, was Bismarck, de ijzeren kanselier, de scheidsrechter van Europa. Hij domineerde Europa met de Driebond, het machtige blok : Duitsland, Oostenrijk, Italië. Hij kon de andere mogendheden, d.w.z. Frankrijk, Engeland en Rusland, in bedwang houden. Bismarck moest er echter voor zorgen dat die drie de handen niet in elkaar zouden slaan. Hij moest hen in hun isolement houden...

DE GEISOLEERDEN

MEN zou de situatie in Europa in het jaar 1885 kunnen voorstellen door zes vaandels. In het centrum Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië. Sedert het verdrag van Berlijn was de alliantie van deze drie staten zeer stevig. En dan waren er de « geïsoleerden ». Frankrijk was boos op Engeland dat Egypte had ingepalmd. Die twee zouden geen verbond sluiten. En dan was er Rusland. Rusland stond alleen en had zware zorgen.

ALEXANDER III

TSAAAR ALEXANDER II werd gedood door een bomaanslag in St.-Petersburg, in 1881, op de dag dat hij de liberale grondwet had ondertekend. Hij werd opgevolgd door zijn 36-jarige zoon Alexander III. Deze laatste was een reus. Met één hand kon hij een hoefijzer ploelen. Hij was vroom, vredelievend maar zeer koppig en zich bewust van zijn zending : heerser over het Hellige Rusland ! Hij regeerde als een despot. Er was geen sprake meer van een grondwet !...

DE REPRESSIE

DE terroristen werden ongenadig vervolgd. Duizenden verdachten werden naar Siberië verbannen. Het onderwijs werd streng bewaakt, de universiteiten gemilitariseerd, de pers gecensureerd en de westerse ideeën in de klem gesmoord. De kinderen van de arbeiders mochten geen onderwijs krijgen. Het was dus de terugkeer naar het feodaal regime, de edelen waren weer meester. Alle onderdanen, zowel Finnen, als Polen, Joden, enz... zouden voortaan Russen zijn. Men zou de Slavische ziel nieuw leven inblazen.

DE SLAVISCHE ZIEL

DE Slavische ziel herleefde beslist, maar dan in de meesterwerken van de grote schrijvers. Het was begonnen met Poesjkin en Gogol. Het meesterwerk van Gogol is *De Dode Zielen*. Men las Dostojevski : *De Gebreeders Karamazow*, *De Idioot*, *Schuld en Boete*, enz... En er was Tolstol met *Anna Karenina*, *Oorlog en Vrede*, *De Opstanding*, enz... Maar uit al deze boeken sprak de ziel van het Russische volk. Dat had de tsaar nou precies niet gewenst !

ZORGEN

ALEXANDER III had nog andere zorgen. In 1885 annexeerde Bulgarije Roemelië, en dit zonder de toelating te vragen ! Servië was jaloers en verklaarde Bulgarije de oorlog. Het werd echter verslagen. — Alexander van Battenberg, prins van Bulgarije, was een onmogelijk man in de ogen van de tsaar. Hij lokte te Sofia de opstand uit en de prins werd van de troon gejaagd. Maar de Soebraanje, Bulgaarse kamer van volksvertegenwoordigers verkoos Ferdinand van Saksen Coburg als nieuwe vorst. En dat was helemaal niet naar de zin van de tsaar. Ferdinand richtte zijn politiek naar de Driebond. Een ramp voor Alexander III !

WORDT VOORTGEZET