

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

TEKST VAN J. SCHOONJANS

DE ITALIAANSE EENHEID

METTERNICH verklaarde: Italië is slechts een aardrijkskundige uitdrukking! Het Congres van Wenen had de Italiaanse laars in tien verschillende staten verdeeld: Piemont-Sardinië, hoofdstad Turijn, Lombardije en Venetië behoorden aan Oostenrijk, Rome aan de Paus en de Beide Siciliën aan de Bourbons. Verder nog het graafschap Toscane met hoofdstad Florence en de kleine hertogdommen Parma-Piacenza en Lucca-Modena. Het despotisme vierde overal hoogtij, alhoewel iedereen Italiaans sprak en iedereen naar de vrijheid verlangde...



1. IL RISORGIMENTO

DE nationaal-liberale beweging bracht reeds bij het begin van de XIXe eeuw beroering in Italië en beoogde de eenheid en de vrijheid van het land. De volgelingen van deze beweging kwamen in de hutten van kolenbranders bijeen. Vandaar de naam i Carbonari. Op dit ogenblik kwam er nieuw leven in de Italiaanse letteren met Leopardi, Mauzoni en Silvio Pellico. De staatsman Cavour gaf een blad uit dat hij **Il Risorgimento** (Wederopstanding) heette. De periode 1815-70 wordt in de Italiaanse geschiedenis als **Il Risorgimento** aangeduid.



2. CAVOUR

VICTOR EMANUEL, koning van Piemont-Sardinië, zou de eenheid van Italië bewerken. Hij vertrouwde de regering toe aan minister Cavour, een briljant diplomaat. De leuze van Victor Emanuel luidde: « Italia para da sa », Italië doet het zelf. Cavour zou echter een beroep doen op Frankrijk; immers Napoleon III was carbonari geweest! Cavour had een geheim onderhoud met de keizer in Plombières. Zij maakten een plannetje: Ik lok de oorlog met Oostenrijk uit, en jij snelt me te hulp stelde Cavour voor. Jij behaalt de overwinning, en geeft me Lombardije-Venetië. Jij krijgt Nizza en Savoie.



3. SOLFERINO

ZO gezegd, zo gedaan. Oostenrijk viel Piemont aan en Frankrijk snelde te hulp. Frankrijk versloeg Oostenrijk op 2 juni 1859 in Magenta en op 24 juni in Solferino. Het was een bloedige strijd: de meeste gekwetsten overleden op het slagveld, bij gemis aan medische zorg. Het was in die periode dat Henri Dunant het Rode Kruis stichtte. Napoleon III vond het welletjes en ondertekende de vrede in Zurich. Piemont kreeg Lombardije, maar niet Venetië erbij. Frankrijk eiste echter zijn beloning op...



4. GARIBALDI

HET volgende jaar lokte Cavour en opstand uit in Toscane, Parma, Piacenza, Lucca en Modena. Er werden verkiezingen gehouden en iedereen stemde voor de aanhechting bij Piemont. Toen kwam Cavour met Garibaldi voor de pinnen. Garibaldi was een groot avonturier. Hij was vroeger admiraal van Uruguay geweest, kaarsenfabrikant in New York, veekoopman in Peru en sjacheraar in China. Cavour zond hem uit om het koninkrijk Napels in te palmen. Met duizend « Roodhemden » zette Garibaldi te Marsala voet aan wal.

5. V.E.R.D.I.

DE duizend « Roodhemden » werden er vlug honderdduizend! Garibaldi bezette Sicilië, nam op 7 september 1860 Napels in, en sloot koning Frans II te Gaeta in. Victor Emanuel mocht nu de lauweren oogsten. Hij trok door de pauselijke staat en verpletterde de pauselijke zouaven van Pius IX te Castelfidardo. Hij hechtte de Beide Siciliën aan, en de drie kwart van het pauselijk gebied. Hij riep zichzelf als koning van Italië uit, en koos als devies: « Vittoria Emanuele Re D' Italia ». De initialen van dit devies waren: V.E.R.D.I. De grote Italiaanse operakomponist Verdi oogstte toevallig in die tijd triomfen.



(Wordt voortgezet.)