

NAPOLEON III

LODEWIJK NAPOLEON BONAPARTE was dus voor vier jaar als president van de Tweede Franse Republiek uitgeroepen! Hij was aan het bewind gebracht door het enthousiasme van gans het volk en toch zou hij het klaar spelen de Revolutie van 1848 op handige wijze te verdoezelen. Lodewijk Filips had de werkelijke reden van de Revolutie van 1830 ook niet aan het daglicht gebracht en liet iedereen in de overtuiging, dat de beste republiek een monarchie was! Onder Lodewijk Napoleon Bonaparte kon men gerust zeggen dat de republiek een levend voorbeeld was van de ergste monarchie!

1. — DE STAATSGREEP

DE Fransen hadden genoeg van wanorde en stelden hun vertrouwen in de christelijk-consevatieve partij. De Wetgevende Assemblée, die gematigd was, schafte het algemeen stemrecht af... De prins-president ondermijnde de actie van de kamerleden, door aan het volk het algemeen stemrecht te beloven. Op 2 december 1851, verjaardag van Austerlitz, waagde hij een staatsgreep! De aanhouding van de republikeinse kamerleden, de ontbinding van de Assemblée en het herstellen van het algemeen stemrecht. Een grondwet schonk L. Bonaparte de alleenheerschappij voor tien jaar! Op 2 december 1852 werd hij keizer.

2. — VICTOR HUGO

ONDER de uitgestoten kamerleden van 1851 bevond zich Victor Hugo. De grote schrijver was alles behalve tevreden met deze beslissing! In zijn boeken « Les Châtiments », « L'Histoire d'un crime » en « Napoleon le Petit », hekelde hij de regering van Napoleon III. In zijn werken vinden we scheldnamen aan het adres van Lodewijk Napoleon Bonaparte: « papegaal », « verachtelijke dwerg », « stout prinsje », « kwajongen », enz... Vanuit zijn ballingsoord bleef hij de « verdachte kerkel van het Elysee » flink aan de kaak stellen!

3. — HAUSSMANN

NAPOLEON III was een zonderlinge en geheimzinnige man, die nochtans grote dingen zou verwezenlijken. Hij was het, die de eerste steen legde van de moderne stad Parijs. Haussmann, de grootste urbanist van z'n tijd, ontwierp de brede lanen, de prachtige vergezichten op de grootse pleinen en de indrukwekkendste gebouwen van Parijs, o.a. de Opera. Parijs werd niet alleen de mooiste stad van de wereld, doch ook de gezondste! Men voorzag voor het éérsrt riolen!...

4. — DE KRIMOORLOG

OP buitenlands gebied haalde Napoleon III een overwinning. De tsaar van Rusland verklaarde de oorlog aan Abdoel Medjid, sultan van Turkije. Engeland voelde zijn sleutelpositie op de Dardanellen bedreigd en holde het Ottomaans keizerrijk te hulp, op de voet gevolgd door de Fransen. De Frans-Britse legers vielen de haast onneembare oorlogshaven en sterke vesting Sebastopol in de Krim aan. Gedurende een jaar werden hevige gevechten geleverd en Sebastopol viel op 8 september 1855 in handen van de Frans-Britse legers. Het volgend jaar presideerde Napoleon III het Congres van Parijs en dikteerde de vredesvoorwaarden. Turkije kon zijn onafhankelijkheid redden. Roemenië werd geboren.



5. — GLORIETIJD

NAPOLEON III was gehuwd met een mooie Spaanse gravin, Eugénie de Montijo. In hetzelfde jaar dat het Verdrag van Parijs ondertekend werd, werd een zoon geboren. De keizerlijke prins! Dank zij die opvolger dacht Napoleon III, dat hij een overwegende rol in de Europese politiek kon spelen. Hij betrachtte een « nationale politiek » en hitste de vaderlandse gevoelens op. Hij trachtte de Italiaanse en Duitse eenheid te bewerken.

(Wordt voortgezet.)