

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

LODEWIJK FILIPS

LODEWIJK FILIPS I, koning der Fransen, regeerde gedurende 18 jaar. Men noemde deze periode de Juli-Monarchie omdat Lodewijk Filips op de troon was gestegen dank zij de Juli-Revolutie van 1830. De Juli-Revolutie was een liberale revolutie, d.w.z. die van de burgers. Ze had een punt gezet achter de Franse Revolutie van 1789 en ze was het begin van de opkomst van de burgerij. Lodewijk Filips kreeg de bijnaam Burgerkoning.



1. — DE BURGERKONING

HIJ was een braaf man en onder zijn gezag veranderden de Tuilerieën in een eerlijk renteniershuis, waar men zonder ceremonie kon binnen lopen. De koning droeg een hoge hoed en een paraplu. Met zijn echtgenote, koningin Maria Amélie, en zijn acht kinderen, vijf jongens en drie meisjes, wandelde hij vaak rustig door Parijs. Het was een model-familie. Soms nam hij plaats in de eerste openbare rijtuigen. Hij was dik en sympathiek. Om zijn regime te beschermen vormde hij de Nationale Garde. Ze bestond uit 24.000 man, gekozen uit de begoede stand, zo dat ze zelf een mooie uniform en een grote haren muts konden betalen!



2. — VREDE EN RIJKDOM

DE koning steunde dus op de burgerij. Om de begoede klassen te bevoordelen, waakte hij zorgvuldig over het behoud van de vrede zowel op binnenlands als op buitenlands gebied. Zijn politiek had veel aanhangers die men de Orleanisten noemde. Tussen hen vond Lodewijk Filips zijn beste ministers: Casimir Perier, die stierf in 1832 aan de cholera, en Guizot, die gedurende tien jaar premier was.



3. — DE OPPOSITIE

ONGELOOFLIJK en toch waar: er werden tien aanslagen gepleegd op Lodewijk Filips. De vreselijkste was die van 28 juli 1835. Fiéchi, een Corsicaan, nam de koning onder vuur met een machine gevormd uit 24 geweerlopen! Er vielen 40 slachtoffers, waaronder 18 doden. De koning ontsnapte. In 1832 trachtte de romantische hertogin van Berry de Vendée in opstand te brengen tegen de koning. Zij wilde haar eigen zoon op de troon brengen...



4. — DE BONAPARTISTEN

DE pogingen van de hertogin van Berry waren belachelijk, want de Legitimisten (aanhangers van de Bourbons) waren weinig talrijk. Maar de Bonapartisten waren machtig. Sedert de hertog van Reichstadt in Wenen gestorven was in 1832, hadden zij Lodewijk Bonaparte, zoon van de ex-koning van Holland, als leider gekozen. Hij trachtte verscheidene malen een staatsgreep te plegen. Het mislukte telkens. Hij werd veroordeeld en opgesloten in de vesting van Ham, waaruit hij ontsnapte in 1846.

5. — DE STER

LODEWIJK FILIPS deed al het mogelijke om de sympathie van de Bonapartisten te winnen. Hij deed in 1836 de Triomfboog van de L'Etoile, op het einde van de Champs - Elysées te Parijs, voltooiën. Dit prachtig monument moest de overwinningen van Napoleon verheerlijken. Vier jaar later zond de koning een van zijn zonen, de prins van Joinville, naar het eiland St-Helena om er de as van de keizer te halen. En de as van Napoleon kwam naar Parijs, reed onder de Triomfboog en werd dan eindelijk bijgezet in de Dôme des Invalides

(Wordt voortgezet.)

