

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

DE JULI-REVOLUTIE

TWEE weken na het wapensucces te Algiers hadden er in Frankrijk verkiezingen plaats. Karel X en zijn minister Polignac hoopten uit hun moreel succes munt te kunnen slaan en in de Kamer een meerderheid van Ultra's te zien. Tot hun grote verbazing steeg het aantal liberale afgevaardigden van 221 tot 270! Men gaf de koning de goede raad toegevend te zijn, maar Karel was koppig en hij zei: «Toegevendheid heeft Lodewijk XVI het hoofd gekost. Er blijft me slechts over te paard te springen of in de kar te stappen...»



1. — DE JULI-ORDONNANTIES

ARTIKEL 14 van de Charte van Saint-Ouen gaf de koning van Frankrijk de toelating in geval van nood ordonnanties uit te vaardigen. Op zondag 25 juli 1830 ondertekende Karel X in het kasteel van Saint-Cloud vier ordonnanties: de afschaffing van de persvrijheid, de ontbinding van de Kamer, een nieuwe kieswet die slechts aan 25.000 steenrijke grondbezitters het kiesrecht zou verlenen, nieuwe verkiezingen. Het was je reinste dwaasheid!



2. — DE OPSTAND

DE volgende dag brak er in Parijs een opstand uit. Op 27 juli werden in alle straten, die toen smal waren, barricades opgericht. De strijd begon en hij duurde drie dagen. Maarschalk Marmont werd er mee belast de orde te herstellen, maar zijn troepen moesten het weldra opgeven. Op 29 juli vluchtten ze door paniek aangegrepen. De opstandelingen maakten zich meester van het Louvre. Enkele volksvertegenwoordigers kwamen toen samen bij de bankier Lafitte en benoemden de oude en populaire La Fayette tot commandant van het leger. Op 30 juli deden zij in Parijs affiches kleven met een tekst die zeer lovend was voor de hertog van Orleans.

3. — DE HERTOG VAN ORLEANS

LODEWIJK-PHILIPS van Orleans was de zoon van Philips van Orleans, bijgenaamd Philippe-Egalité. Hij was een kozijn van de koning en hield zich afzijdig omwille van zijn liberale antecedenten. Hij had immers in het republikeins leger gestreden. «Hij roert zich niet, zei Karel, maar ik voel dat hij domineert...» Men hield van de hertog van Orleans en de volksvertegenwoordigers maakten hem luitenant-generaal van het koninkrijk. Het Franse volk echter was republikeins gezind. Toen La Fayette samen met de hertog op het balkon van het stadhuis verscheen en hem omhelsde, was het net of het volk was de republiek vergeten... De prins kreeg een hartelijke ovatie!



4. — EN KAREL X?

KAREL X vertrouwde nog steeds op Polignac. «Jules, zei hij, er is de Heilige Maagd nog. Vanochtend heeft zij me beloofd dat alles goed zou aflopen...» Hij zag zich echter genoopt afstand te doen van de troon. Dit gebeurde te Rambouillet, op 2 augustus. Karel X deed troonsafstand ten voordele van zijn kleinzoon, de hertog van Bordeaux. Maar, de Parijzenaars waren er niet mee accoord. Zij rukten op naar Rambouillet. Toen nam Karel X de vlucht!



5. — DE JULI-KONING!

TERWIJL de oude vorst naar Engeland vluchtte, stemden de volksvertegenwoordigers de troonsbeklimming van de hertog van Orleans. Op 9 augustus ging hij naar het Palais Bourbon om de eed af te leggen. Hij zou regeren onder de titel Lodewijk-Philips I, niet koning van Frankrijk, maar koning der Fransen. De witte lilevlag werd vervangen door de driekleur van de Revolutie.

Een zware dobber voor Metternich! (Wordt voortgezet.)