

# DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

TEKST VAN J. SCHOONJANS

## DE VAL VAN DE AREND

**D**ANK zij intelligente en energieke mannen zoals Stein, Scharnhorst en Gneisenau had het overwonnen en vernederde Pruisen zijn leger in het geheim kunnen reorganiseren. Pruisen trad toe tot de Zesde Coalitie, Zweden deed hetzelfde en erfprins Bernadotte zette zich aan het hoofd van de Zweedse legers. De situatie van Frankrijk was zeer ernstig. Het jaar 1813 zou beslissend zijn.

### 1. — DE LOTELINGEN



FRANKRIJK was uitgeput. Talrijke soldaten waren gesneuveld in Rusland en vele paarden ook. Napoleon was niet in staat weer een degelijke cavalerie, die noodzakelijk was om de vijand uit elkaar te drijven op te richten. Bovendien hield hij een legermacht van 200.000 man in Spanje. Hij slaagde er niettemin in 350.000 man te mobiliseren. Het ging hier om de « lotelingen » van 17 of 18 jaar, die men in Frankrijk de « Marie-Louise's » heette. Men leerde hen het soldatenberoep terwijl zij reeds oprukten naar het slagveld. De jongelui waren, naar men zegt, zeer moedig maar zij hadden niet het uithoudingsvermogen van de oude rotten die reeds tien veldslagen achter de rug hadden!



### 2. — DE VELDSLAC IN DUITSLAND

ALLE Duitse prinses volgden het voorbeeld van Pruisen, behalve de koning van Saksen, groothertog van Warschau. De Fransen overwonnen te Lützen en te Bautzen, maar toen trad ook Oostenrijk toe tot de coalitie. Van 16 tot 19 oktober 1813 woedde te Leipzig de Slag der Naties. Napoleon werd verslagen. Zijn maarschalken waren totaal ontmoedigd, hij alleen hield het hoofd recht op.

### 3. — VELDSLAC IN FRANKRIJK

IN 1814 werd Frankrijk langs alle zijden aangevallen. Voor een inval in Frankrijk was er niets voorzien. Tegenover de krijgsmacht van de geallieerden (300.000 man) kon Napoleon slechts 80.000 soldaten opstellen. Hij versloeg hen te Champaubert, te Montmirail, en te Montereau. De « 4 Groten » vernieuwden hun alliantie te Chaumont en rukten samen op naar Parijs. ze kwamen in de Franse hoofdstad toe op 29 maart. Maarschalk Monecy trachtte hen de weg te versperren te Clichy. Dat was nutteloos want Parijs capituleerde!



### 4. — TROONSAFSTAND

NAPOLEON was echter niet overwonnen. Hij verbleef te Fontainebleau, nabij Parijs. Hij werd verraden door maarschalk Marmont, hertog van Raguse, aldus sommige geschiedenis-schrijvers. De Franse keizer capituleerde onvoorwaardelijk. In het kasteel van Fontainebleau nam Napoleon afscheid van zijn oude garde en val al diegenen die hem trouw gediend hadden.



### 5. — HET EERSTE VERDRAG VAN PARIJS

NAPOLEON werd verbannen naar het eiland Elba. Talleyrand riep de broer van Lodewijk XVI uit Engeland terug en deze werd koning van Frankrijk onder de naam Lodewijk XVIII. Op 30 mei tekende hij te Parijs een vredesverdrag waarbij Frankrijk de landen tijdens de heerschappij van Napoleon veroverd moest prijsgeven. Zijn grenzen van 1792 werden hersteld. Frankrijk moest echter geen oorlogsschuld betalen en werd ook niet bezet. Het was voor Frankrijk een zeer goed vredesverdrag!

(Wordt voortgezet.)