

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

TEXT VAN J. SCHOONJANS

DE AREND IN HET ZENITH!

WILLIAM PITT was dood maar zijn geest leefde nog. Hij leefde in het hart van de Engelsen. Groot Brittannië zou de wapens niet neerleggen alvorens Napoleon verslagen en het Europees evenwicht hersteld was. Groot Britannië vormde een nieuwe coalitie tegen Frankrijk. Een vierde? Ja, er zouden er zes zijn. Oostenrijk was verslagen. Tot daar toe, men zou het zonder Oostenrijk doen. Er was immers Rusland nog en Pruisen...



1. — LOUISE

FREDERIK WILLEM III, koning van Pruisen, wist niet meer waar zijn hoofd stond. Indien hij toegetreden was tot de derde coalitie, dan zou hij misschien de nederlaag van Austerlitz hebben kunnen verhinderen... Maar nu was het te laat! Zijn vrouw, koningin Louise, zeer mooi, intelligent, enthousiast en vol jeugdige overmoed vroeg hem Napoleon te lijf te gaan. Zij haatte Napoleon en zij droomde er van heel Duitsland te bevrijden. Frederik Willem III was heel wat minder optimistisch maar ten slotte gaf hij toe en sloot een verdrag met Engeland en met Rusland.



2. — EEN ORKAAN...

HET was een dwaasheid. Het leger van Pruisen was niet opgewassen tegen dit van Napoleon. Op 1 oktober 1806 ontving Napoleon het ultimatum. Hij rukte op naar Pruisen en op 14 oktober was alles reeds in kannen en kruiken... Hij had het leger van de prins van Hohenlohe verslagen te Jena en maarschalk Davout had te Auerstädt het leger van de hertog van Brunswijk verpletterd. Het was een orkaan die over Pruisen heen ging. De soldaten gooiden hun wapens neer en gaven zich over. Op 27 oktober deed Napoleon zijn intrede te Berlijn en installeerde zich in het koninklijk slot. Frederik Willem III vroeg de vrede, Louise weende hartverscheurend.

3. — EYLAU

ER bleef Rusland nog. Napoleon raakte slaags met de Russen op 8 februari 1807 in de vlakke nabij Eylau tijdens een heftige sneeuwstorm. Het was vreselijk. Op het ogenblik dat de Kozakken het kerkhof naderden waarop Napoleon zich bevond, zei deze laatste tot Murat: «Zal je ons laten opeten door die lui?» Toen deed Murat een epische charge: tachtig escadrons in galop. Hij reed aan het hoofd, heel alleen en op een ongezadeld paard. Hij schreeuwde moord en brand en moedigde zijn manschappen aan. De Russen moesten wijken. Vijf en twintig duizend soldaten werden buiten gevecht gesteld, maar Rusland was niet overwonnen. Op 14 juni zouden de Russische legers nogmaals verslagen worden te Friedland.



4. — TILSIT

DE tsaar vroeg de vrede. Hij ontmoette Napoleon te Tilsit te midden van de Njemen. Alexander was groot, elegant, blond en blank. Napoleon klein, gedrongen, zwart. De twee keizers drukten elkaar de hand. Zij voelden enige sympathie voor elkaar en de vrede werd gesloten op de rug van Pruisen. Het groothertogdom Warschau werd gesticht. Men gaf het aan de keurvorst van Saksen, die koning van Saksen geworden was. Jerome Bonaparte werd koning van Westfalen.



5. — HET DECREET VAN BERLIJN

DE arend was nu in het zenith, d.w.z. op het hoogtepunt van zijn macht en van zijn roem. Er was echter een schaduw: Engeland dat nog steeds oorlog voerde. Engeland aanvallen was onmogelijk en Engeland bleef gevaarlijk omdat het de zeeën beheerste en de blokkade van het vasteland had afgekondigd... Waarom zou het vasteland dan niet de zee versperren? Op 26 november 1806 ondertekende Napoleon te Berlijn een decreet, het decreet van de kontinentale blocus als tegenhanger van de maritieme blocus.

(Wordt voortgezet.)