

NAPOLEON BONAPARTE

HET Directoire was het onbekwaamste en meest corrupte regime dat Frankrijk ooit heeft gekend. Hoe kon het dan gedurende vier jaar aan het bewind blijven? Wel, eenvoudig door oorlog te voeren! De oorlog schonk het Directoire niet alleen de glorie en de eer, maar ook het geld. Zoals je weet won het jonge Franse leger op alle fronten. Twee landen bleven, ondanks de opgelopen nederlaag in oorlog tegen Frankrijk: Oostenrijk en Engeland.

3. — WIJ GAAN!

BONAPARTE equippeerde zijn troepen en dan sprak hij tot de soldaten: «Soldaten, uw voorraad is uitgeput, de vijand heeft overvloed... Het is aan u het hem af te nemen. U kunt het! U wilt het! Wij gaan!» En inderdaad, zij gingen. De veldslag van Italië was zeer zonderling. Met een leger van 50.000 man overwon Napoleon de vijandelijke legers die veel sterker en veel talrijker waren. Ten slotte kwam hij met zijn leger te Arcole voor de brug van de Alpe, die onder het vuur van de Oostenrijkers lag. De soldaten aarzelden. Napoleon Bonaparte nam een vaandel en stormde over de brug...

1. — BONAPARTE

IN 1796 was hij 27 jaar. Hij werd geboren te Ajaccio op Corsica. Zijn ouders, Carlo Buonaparte en Letizia Ramolino, hadden acht kinderen. Zij waren arm. De tweede zoon kreeg de ietwat eigenaardige voornaam Napoleone. Hij was nog een knaap toen hij reeds de leider en de aanvoerder van de jongens van zijn leeftijd was. Hij studeerde aan de krijgsschool van Brienne en was luitenant toen de Revolutie uitbrak.

2. — HET LEGER IN ITALIE

DE oorlog sleepte aan. Het leger viel uit elkaar en trappelvoette te Nice voor de Alpen. Toen herinnerde Barras zich de jonge Bonaparte die in ongenade was gevallen en eerder armzalig door de Parijse straten zwierf. Hij benoemde hem tot generaal van het leger in Italië en gaf hem het bevel Oostenrijk aan te vallen dwars doorheen Piemont. Napoleon Bonaparte werd door de generaals van de staf, die allen reeds hun strepen hadden verdiend op het slagveld, zeer koel onthaald. Hij sprak tot hen echter met zoveel autoriteit dat zij zich verpletterd voelden. Een van hen zei later: «Die kleine man heeft mij bang gemaakt!»

4. — CAMPOFORMIO

HIJ stormde over de brug en hij overwon! Te Rivoli, aan de monding van de Po, verpletterde hij het laatste vijandelijke leger. Hij stond nu voor de poorten van Oostenrijk. Oostenrijk lei de wapens neer en Bonaparte dicteerde eerst de wapenstilstand van Leoben, nadien de vrede van Campoformio, waarbij Oostenrijk aan Frankrijk België en de linkeroever van de Rijn afstond. Frankrijk had dus eindelijk weer zijn «natuurlijke» grenzen!

5. — ENGELAND

Bonaparte keerde als overwinnaar naar Parijs terug. Hij wou zich niet met handen en voeten binden aan het Directoire, dat steeds dieper in de modder zonk. Hij eiste het bevel over een leger dat Engeland zou aanvallen... Neen, niet op Britse bodem, maar in Egypte! Egypte stond toch onder Turks bewind? Goed, maar door Egypte te bezetten zou hij de Engelsen de weg naar Indië afsnijden. Bovendien zou hij afwezig zijn zodra... Ssst! Laten we niet op de tijd vooruit lopen! (Wordt voortgezet.)