

## DE WETGEVENDE MACT

**B**ALZAC schreef : « Een straat van Parijs is een wereld ! » De waarheid is dat « de » Parijse straat een nieuwe wereld maakte nadat ze de oude had afgebroken. Indien de Constituante de grondwet had kunnen voltooien te Versailles, zou alles misschien rustiger verlopen zijn. Maar zij kwam naar Parijs, en te Parijs was er de straat en daarin was het alles behalve rustig ! Het werk vorderde nochtans en na een jaar...



### 3. — ARME KONING...

**L**ODEWIJK XVI liet zich terug naar Parijs brengen. Het is wellicht onnodig er aan toe te voegen, dat hij geen hartelijk onthaal kreeg ! Men verzocht hem naar de Salle du Manège te komen en er trouw te zweren aan de Constitutie die voltooid was. Hij deed dit inderdaad op 14 september. Er was gemompel in de zaal, maar verder gebeurde er niets. Veertien dagen later zag het er heel anders uit voor Lodewijk XVI...



### 1. — DE FEDERATIES

**I**N de provincies van het koninkrijk hadden zich politieke groepen gevormd die men « Federaties » noemde. Op 14 juli 1790, verjaardag van de inname van de Bastille, kwamen 14.000 afgevaardigden van al die Federaties naar Parijs. Zij vergaderden op de Champ de Mars. Ze woonden er een plechtige mis bij, zwoeren trouw aan de natie en bevestigden hun wil Frans te zijn. De vroegere koningen hadden het koninkrijk gemaakt zonder naar iemands mening te vragen...



### 4. — EEN NIEUW REGIME

**T**OT dan toe had de koning alléén de macht in handen. Nu zou Lodewijk XVI, koning van de Fransen, nog slechts de uitvoerende macht vertegenwoordigen, d.w.z. dat hij de wet kon doen toepassen. De wetgevende macht, het maken en het stemmen van de wet, was in handen van de wetgevende Assemblée, uitsluitend gekozen door mensen die eigendommen bezaten. De Franse revolutie was immers die van de burgerij. De rechterlijke macht, dus de macht om recht te spreken, lag in handen van verkozen rechters.



### 2. — VARENNES

**H**ET feest van de Federaties was zeer mooi. Een reeks edelen waren reeds naar het buitenland gevlucht, daaronder ook de twee broers van de koning. De markies van Bouillé vormde een leger in Lotharingen. Omstreeks Pasen 1791 wilde Lodewijk XVI de communie ontvangen uit de handen van een priester, die geweigerd had trouw te zweren aan de grondwet. Door dit feit ontstond er enige herrie en de koning besloot te vluchten. In de nacht van 20 op 21 juni ontsnapte hij als knecht verkleed uit de Tuilerieën, samen met zijn vrouw en zijn kinderen. Een grote koets bracht hen tot in het dorp Varennes. Daar at de koninklijke familie in de herberg « Grand Monarque ». De koning werd er herkend.

### 5. — HET NIEUWE FRANKRIJK

**F**RANKRIJK werd de Franse natie. Men verdeelde het land in 83 departementen, onderverdeeld in districten en in kantons. De oude historische namen van de provincies werden vervangen door geografische termen. Men schafte het woord « belastingen » af en men verving het door « bijdrage ». Wat in de grond van de zaak op hetzelfde neerkwam ! De Corporaties of, zo je wil, de gilden werden afgeschaft, omdat zij, volgens de wet Le Chapelier, slechts de « zogenaamde gemeenschappelijke belangen » van de ambachtslui verdedigden. Dit belette echter niet dat deze Corporaties tóch vergaderden, en dit te Parijs op de place de Grève.

