

DE CONSTITUANTE

DE Constituante is de naam voor de Franse volksvertegenwoordiging die vergaderde en tot taak had Frankrijk een constitutie of grondwet te geven. Toen Lodewijk XVI zich op 23 juni 1789 onderwierp aan de wil van de Derde Stand, was de Franse revolutie een feit. Inderdaad, door een grondwet te aanvaarden, onderwierp hij zich aan een politiek regime, geleid door het volk.



1. — TE PARIJS...

Talles tamelijk glad verlopen maar in Parijs ging het er heel anders toe. Parijs was de meest bevolkte stad van Frankrijk en de Parijzenaars spraken graag hun woordje mee. De kozijn van de koning, Filips van Orleans, kleinzoon van de Regent die geschiedenis zou maken onder de naam Philippe-Egalité, droomde er van de koning van de troon te werpen. Hij stelde de tuinen van het Palais-Royal open voor het publiek. Daar kwamen de volkstribunen, zoals Camille Desmoulins de tirannie van Lodewijk XVI aan de kaak stellen. Zij zeiden, dat hij Necker had weggestuurd en troepen had samengetrokken in de voorsteden. En op zekere dag...



2. — OP 14 JULI

HET volk greep naar de wapens en bestormde de Bastille. De Bastille was een Staatsgevangenis, waarin mensen werden opgesloten bij de z.g. « Lettre de cachet » (gezegeld papier). Het was een blanco volmacht van koninklijk zegel voorzien, waarop de houder de naam kon invullen van diegene welke hij in de gevangenis wilde laten zetten. De Bastille was het symbool van het despotisme en werd door het volk veroverd. Dat was op 14 juli sedertdien Franse Nationale Feestdag.



3. — IN HET STADHUIS

NA de parlementaire revolutie van Versailles, kwam dus de populaire revolutie van Parijs. De koning aanvaardde alles. Hij ging naar het stadhuis van Parijs en droeg de driekleurige cocarde van het nieuwe Frankrijk: blauw en rood, de kleuren van Parijs, en wit, de kleur van de koning. Parijs kreeg een gemeenteraad, voorgezeten door Bailly en een nationale garde gecommandeerd door La Fayette.



4. — LEVE DE NATIE

TERWIJL Parijs « Leve de Natie » riep en Frankrijk een nieuwe vlag schonk, ging er een stormwind over het platteland. Iedereen had schrik. Men verwachtte zich aan de « brigands ». De boeren bewapenden zich met pieken en zeisen, maar er kwamen geen brigands! Men viel de kastelen aan en men verplichtte de kasteelheren van al hun feodale rechten af te zien...

5. — DE NACHT VAN 4 AUGUSTUS

OP 4 augustus, om acht uur 's avonds, stelde burggraaf de Noailles, een geruïneerde edelman, in de Constituante voor al de feodale rechten en de privileges van de edelen af te schaffen. De Derde Stand juichte toe. De geprivilleerden waren geestdriftig en verzaakten, wenend van ontroering, aan de voorrechten die zij tot dan toe hadden genoten. Bisschoppen, edelen en burgers vielen elkaar om de hals. De volgende ochtend, om acht uur, ging iedereen naar de kapel van het kasteel van Versailles, om het Te Deum aan te heffen dat de dageraad van een nieuwe tijd begroette!

