

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

DE ONAFHANKELIJKE REPUBLIC

HET eerste vaandel van de republiek der Verenigde Staten telde dertien sterren, zoveel als er toen staten waren. Thans zijn er achtenveertig en daaraan moeten wij er nog twee toevoegen. De nationale hymne werd gekomponeed in het jaar 1814 en heet: « The Star Spangled Banner », het sterrenvaandel. De « insurgents » hadden hun onafhankelijkheid uitgeroepen, maar zij waren er nog niet in geslaagd de Britten van hun bodem te verjagen...



1. - FRANKLIN

HIJ was toen zeventig jaar oud en een typische « self-made man ». Hij werd geboren te Boston als zestiende kind van arme ouders. Hij was eerst leerling in een ververij, journalist toen hij pas zeventien was en auteur van de « Poor Richard's Almanack », waarmee hij zijn roem als schrijver vestigde. Hij was filosoof, natuurkundige en, zoals je weet, de uitvinder van de bliksemafleider. Franklin ontpopte zich als diplomaat en vertrok naar Versailles.



2. - DE HULP
VAN FRANKRIJK

TE Versailles en te Parijs maakte « Poor Richard », zoals men hem noemde, enige sensatie. Hij had lang grijs haar, een bril met ijzeren montuur, kastanjebruine jas, wollen kousen en zwaar benagelde schoenen, waarmee hij de tapijten scheurde. Naar het schijnt, lei hij zich rustig te slapen in de Franse salons. Al wat naam had te Parijs wou hem ontvangen. Franklin charmeerde koning Lodewijk XVI en weldra werd er een alliantie gesloten tussen de jonge republiek en Frankrijk. Frankrijk verklaarde Engeland de oorlog!

3. - ROCHAMBEAU

VOOR Engeland werd het een rampzalige oorlog. Terwijl de jonge Amerikaanse admiraal Paul Jones de Britse kusten bestookte, bevochten de Fransen hun Britse rivalen in Indië. Graaf de Rochambeau landde in Amerika met zes duizend soldaten om de « insurgents » te helpen. Zij omsingelden generaal Cornwallis te Yorktown in Virginia. Op 19 oktober 1781 was Cornwallis verplicht te kapituleren. Engeland werd eveneens aangevallen door Spanje en de Verenigde Provincies, en bedreigd door de Neutrale Liga (Portugal, Denemarken, Rusland, Zweden en Pruisen).



4. - DE VREDE VAN VERSAILLES

EEN hele reeks vredesverdragen werden ondertekend, in het voordeel van Spanje, van Holland en vooral van Frankrijk. De Fransen namen weerwraak op het verdrag van Parijs. zij kregen Senegal terug en ook de visserijen van New Foundland. Op 19 april 1783, besloot Engeland er toe de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika te erkennen!



5. - VRIJHEID

DE federale grondwet van de Verenigde Staten werd voltooid in 1787. De eerste president van de republiek was George Washington. Het was de geboorte van een natie, wier grondwet steunt op het principe van de vrijheid. In 1886 kreeg het reusachtig vrijheidsstandbeeld, het werk van de Franse beeldhouwer Bartholdi, zijn plaats aan de ingang van de haven van New York.

(Wordt voortgezet.)