

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

SIMPLICISSIMUS

OP 24 juni 1630 ontscheepte de blonde Gustaaf Adolf van Zweden, de « Leeuw van het Noorden », in Pommeren. Simplicissimus was toen acht jaar. Pardon, wie is Simplicissimus? Hij is de titelheld uit een roman van Hans J. Chr. von Grimmelshausen « Der Abenteurliche Simplicissimus », uitgegeven omstreeks het jaar 1668. Men heet de held ook eenvoudigweg Simplex, wat men zou kunnen vertalen als : de Simpele...

1. — ALTJD

LACHEN...
GOEIEDAG! Ik ben Simplicissimus, ik werd geboren in een paleis uit riet en leem. Tralala. Het schijnt dat ik een idioot ben. Ik ben nog geen tien jaar. Het leven is mooi! De oorlog verwoestte heel Duitsland. De soldaten hebben mijn rieten paleis vernield. Echt grappig! Ik zeg lachend de waarheid en speel op mijn doedelzak. De soldaten hebben me meegeleid en op een paard gezet. Ik viel er af, vlak op mijn doedelzak en toen kwam er zo'n klagenende toon uit... dat ik er haast bij weende! Maar de soldaten, die lachten! Tralala, tralala!

2. — DE LANDSKNECHTEN

DE soldaten, de landsknechten zoals men zegt, ik heb ze van nabij gezien! Ze sterven haast van honger, ze stelen, ze moorden, ze branden, ze lasteren. Het zijn echte duivels! Zij knopen de boeren op, met de voeten omhoog en de kop omlaag en ze rossen de arme boeren af tot het vlees van de beenderen scheurt... Ja, ik heb ze gezien, de landsknechten! Dat is het einde van de wereld! Tralala!

3. — TE MAAGDENBURG

MET mijn vriend Herzbruder ben ik togetreden tot de orde van de broeders plunderaars... Wij hebben Maagdenburg gezien. De keizerlijke legers van Tilly zijn er binnen gerukt en zij hebben alles verwoest, alles gestolen, alles gedood en alles verbrand... Tilly wilde niet, maar zijn soldaten luisterden niet naar hem. Wat een bloedbad! Wat een vuurhaard! Ze zeiden dat ze het deden om indruk te maken op de Zweden. Tralala!

4. — DE ZWEDEN KOMEN

DE Zweden hebben ons gevangen genomen, wij konden niet anders dan hen volgen... Zij vershoten twintig kogels tegen een. Hun koning Gustaaf Adolf reed te paard. God, wat was hij groot! Dat was in 1632. Hij versloeg Tilly te Breitenfeld en te Augsburg. Tilly werd gewond en stierf. Toen kwam Wallenstein. Hij wilde de Zweden de weg versperren. Dat was te Lützen en daar was ik ook. Tralala!

5. — HET WAS TE LUTZEN

GUSTAAF ADOLF zong toen een protestantse psalm « God is mijn vesting ». Dan sprong hij vooruit en hij versloeg Wallenstein. Maar, de koning was bijziend en hij viel te midden een groep vijandelijk haakbuschutters en hij werd gedood. De Zweden weenden als kinderen. Voor hen was dit erger dan tien nederlagen, maar voor de keizer was het beter dan tien zeges. Wat een oorlog! Wat al avonturen! Ik bestudeerde het leven van de vlooiën. Ik heb de duivel gezien en de hel. Ik heb bij de heksen gewoond, ik heb een toverdrank gedronken, en ik ben veranderd in een kalf. Tralala!

(Wordt voortgezet.)