

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

DROMEN VAN EEN KRANT...

IN 1610, op het moment dat Hendrik IV vermoord werd, was Théophraste Renaudot vierentwintig jaar. Hij zou twintig jaar later de « Gazette de France » stichten. Het eerste dagblad van Europa « De Nieuwe Tijdinghe » werd gepubliceerd te Antwerpen in het jaar 1605 door Abraham Verhoeven. Théophraste Renaudot moet dus een ruime poos van z'n krant gedroomd hebben alvorens hij er een kon drukken. In z'n geheugen had hij beslist de belangrijkste gebeurtenissen van die tijd opgetekend. Welke gebeurtenissen? Wel, deze bijvoorbeeld...

1. - MUSKETIERS

PARIJS had in de eerste jaren van de XVII^e eeuw beslist een speciale atmosfeer. Het was de tijd van de helden met zwierige kapmantels en de al te vlug getrokken degens. Men kon de romantische en vechtlustige musketiers van de koning, kadetten van Gascogne, over de « Pont Neuf » zien stappen met hun lang gekruld haar, hun sierlijke pluimhoed en fraai gebogen snor... De fameuze d'Artagnan, die Alexander Dumas in 1844 in « De Drie Musketers » onsterfelijk zou maken. Cyrano de Bergerac door Edmond Rostand in 1897 ten tonele gevoerd. Heeft Renaudot deze figuren ontmoet? Wie weet?

2. - MARIA DE MEDICI

HIJ heeft beslist Maria de Medici ontmoet, de koningin-moeder, weduwe van Hendrik IV die het regentschap over het koninkrijk waarnam. De koning, zoon van Maria, was slechts negen jaar oud en heette Lodewijk XIII. Maria de Medici verzoende zich met Spanje en deed de jonge koning huwen met Anna van Oostenrijk, dochter van Philips III.

3. - HIJ BELEEFDE DIT...

MARIA DE MEDICI had een Italiaanse vriendin van nederige afkomst die Leonora Galigai heette en gehuwd was met de avonturier Concini, eveneens Italiaan. Deze Concini werd eerste minister, maarschalk en markies van Ancre. Hij kende hoegenaamd niets, maar verstond de kunst schatrijk te worden. De koninklijke macht werd ernstig bedreigd door de Staten Generaal die in 1614 bijeenkwam.

4. - WAT 'N TIJD!

LODEWIJK XIII groeide op en verveelde zich. Hij stelde veel vertrouwen in zijn valken-africhter, Charles d'Albert de Luynes, en deze laatste gaf de koning de raad zich te ontdoen van Concini. In 1617 werd Concini bij de ingang van het Louvre vermoord door kapitein Vitry. Z'n vrouw werd levend verbrand als heks. Luynes werd de eerste minister van de jonge koning en Maria de Medici werd naar Blois verbannen. Toen ging het beter? Helaas! Luynes was niet beter dan Concini, de prinsen staken de koppen bij elkaar, de Hugenoten namen opnieuw de wapens op... In 1621 noteerde Théophraste Renaudot: « Luynes is overleden »...

5. - DE AALMOEZENIER VAN DE KONINGIN

THEOPHRASTE RENAUDOT ontmoette wellicht een jonge prelaat, bisschop van Luçon. Deze werd aalmoezenier van Maria de Medici en kon een verzoening tussen haar en haar zoon, de koning, bewerken. Hij werd kardinaal en nam de plaats in van Luynes. Hij heette Armand du Plessis de Richelieu. Kardinaal de Richelieu, 'n rijke bron om een krant te vullen!

(Wordt voortgezet.)