

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONIANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

DE DRIE HENDRIKEN

TE beginnen van 1574 en gedurende vijftien jaar, beheersten drie mannen de voorgrond van het toneel in de Franse geschiedenis. Zij heetten alle drie Hendrik, zij wilden alle drie de macht en zij werden alle drie vermoord. Deze drie zijn : Hendrik III, de koning; Hendrik met het litteken, de chef van de katolieken, en Hendrik van Navarra, die alhoewel hij zijn godsdienst had afgezworen, opnieuw chef van de hugenoten werd.

III. - DE MOORD VAN BLOIS

TOEN besloot Hendrik III de Guise uit de weg te ruimen. Hij simuleerde een verzoening en riep de Staten-Generaal samen te Blois. Hendrik de Guise, onbeschaamder dan ooit, ging er naar toe. Op 23 december 1588 nodigde de koning hem uit in zijn kasteel. Nauwelijks was hij het kabinet van de koning binnen getreden, of hij werd omringd door edellieden van de koninklijke wacht en met een degenstoot vermoord. Het lijk van hertog Hendrik de Guise lag languit in het vertrek, de koning kwam om het te bekijken en zei: «Ik wist niet dat hij zo groot was». En hij voegde er aan toe: «Ik ben opnieuw koning van Frankrijk, want ik heb de koning van Parijs laten doden!»



IV. - DE MOORD VAN SAINT-CLOUD

HENRIK III vergiste zich. Parijs kwam in opstand. Totaal van streek en opgejaagd door de Heilige Liga vluchtte Hendrik III hals over kop naar het leger van Hendrik van Navarra. Hij verbleef te Saint-Cloud toen hij op 1 augustus 1589 het bezoek kreeg van de fanatieke dominikanermonnik Jacques Clement. Deze laatste plantte hem een mes in de buik. Hendrik III stierf enkele ogenblikken later.



V. - DE KONING VAN NAVARRA

MET Hendrik III stierf de familie van de Valois uit. Zijn naaste verwant was Hendrik de Bearnais, koning van Navarra, van het huis van Bourbon, nakomeling na negen generaties van Robert de Clermont, zoon van de Heilige Lodewijk. Hij werd koning onder de naam Hendrik IV. Een hugenoot op de troon van Frankrijk! Van Frankrijk, oudste dochter van de Kerk!

(Wordt voortgezet.)



I. - DE KONING VAN FRANKRIJK

KAREL IX werd opgevolgd door zijn broer Hendrik. Hij was verkozen tot koning van Polen, maar hij kwam terug en deed zijn intrede te Parijs omringd door zijn hondjes, zijn papegaaien, zijn geparfumeerde apen en zijn jonge pretentieuze vrienden, die men de «mignons» heette. Wat 'n zonderling koning! Hendrik III schminkte zich, droeg oorbellen en verkleedde zich als vrouw.

II. - DE «KONING VAN PARIJS»

HENRIK III had als enige erfgenaam zijn broer, Frans van Alençon, mismaakt en ambitieus. Elizabeth van Engeland noemde hem «de pad». Hij droomde er van over de Nederlanden te regeren en hij stierf in 1584. Op slag was Hendrik van Bearn (of de Bearnais), koning van Navarra, troonopvolger. Hendrik met het litteken (de Guise) stichtte de Heilige Liga om deze ketterse kandidaat tot ter dood te bekampen! En dat was de drie Hendriken-oorlog. Hendrik de Guise genoot van een grote populariteit, de koning was jaloers en verbood hem Parijs binnen te komen, maar de hoofdstad opende de barrikades en Hendrik de Guise deed een triomfante intrede. De «koning van Parijs» tartte de koning van Frankrijk.

