

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

DE KONING WIL HET

PHILIPS IV of Philips de Schone van Frankrijk was de kleinzoon van Lodewijk de Heilige. Hij volgde zijn vader, Philips III, in 1285 op en hij regeerde tot in het jaar 1314. Philips de Schone was een vorst die met vaste hand regeerde en in de annalen van ons land goed gekend is. Hij was het immers die de Gulden Sporenslag verloor te Kortrijk in 1302.



3. - HET GELD VAN DE KLOOSTERS

DE geestelijken waren zeer rijk in Frankrijk en daarom hief Philips de Schone in 1296 een zware belasting op de inkomsten van de bisdommen en van de kloosters. De geestelijken deden beroep op paus Bonifacius VIII en er ontstond een konflikt tussen de koning en de paus. Pierre Flote vervalste de pauselijke bul en wierp de pauselijke gezant in de gevangenis.



1. - HIJ MAAKTE DE WET

PHILIPS de Schone had een Raad en raadgevers, die hij liefst verkoos tussen de rechtsgeleerden. Als regel gold deze slogan: «Indien de koning het wil, zo wil het de wet». Het was dus de koning die de wet maakte. De bijzonderste raadgevers van Philips de Schone waren: Pierre Flote, die kennen we reeds, Enguerrand de Marigny en Guillaume de Nogaret die Pierre Flote, gesneuveld op het Groeningeveld, opvolgde.



4. - DE PAUS GEVANGEN

BONIFACIUS VIII dreigde de koning met excommunicatie. Om dit te verhinderen zette Guillaume de Nogaret een aanslag op touw. In september van het jaar 1303 trok hij binnen in het pauselijk paleis, slingerde de paus, die tachtig was, allerlei verwijten naar het hoofd en zou hem ook een kaakslag gegeven hebben. De paus werd na drie dagen bevrijd, maar stierf van emotie korte tijd nadien.



2. - NAAR ROMEINS VOORBEELD

DE koning van Frankrijk wilde zijn koninkrijk uitbreiden en machtig zijn. Misschien droomde hij er wel van te heersen als een Romeins Cesar. Hij palmde de oever van de Rhône in, Champagne en, door zijn huwelijk met Jeanne van Navarra, werd hij koning van Frankrijk en van Navarra. Op een bepaald ogenblik was hij ook in het bezit van Vlaanderen. Om meer geld in de la te krijgen, maakte hij het... zeli. Dat werd hem echter kwalijk genomen!

5. - SICILIAANSE VESPERS

PHILIPS DE SCHONE hief de orde van de Tempeliers op. In maart 1282, omstreeks vespertijd, werden de Franse ridders te Palermo vermoord. Dat waren de Siciliaanse Vespers. Philips de Schone trachtte de Franse heerschappij op Sicilië opnieuw te herstellen, maar dat mislukte. Hij huwde zijn dochter uit aan de prins van Wales en ook dat bracht hem weinig geluk. Hij had een heleboel last met de vrouwen van zijn drie zonen en stierf in 1314 rijk en machtig, maar met een somber voor gevoel.



(Wordt voortgezet.)