

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

BRUGHE, DIE SCONE

WAS de Middellandse Zee een centrum van handel en welvaart, men kan hetzelfde zeggen van de trotse en fiere Hansasteden uit het noorden: Hamburg, Bremen, Lübeck, Riga, Dordrecht, Groningen, Nijmegen, Roermond, Stavoren. De parel van de Hansasteden uit het westen was Brugge, de hoofdstad van het graafschap Vlaanderen. We brengen een bezoek aan « Brugge die scone » omtrent het jaar 1300.



I. — LANGS HET ZWIN

GIOVANNI VILLANI was een Florentijn. Hij reisde veel en kwam voor het eerst naar Brugge toen hij vijf en twintig jaar was. Met zijn schip voer hij door de brede zeearm, het Zwin, vandaag nog slechts een uitgestrekte zandbank. Hij wierp het anker te Sluis, toen een zeehaven en voer dan langs het Reiekanaal, dat Dante zou bezingen, voorbij het nijvere Damme en kwam ten slotte in



II. — ... BRUGGE

VILLANI had geen ogen genoeg om de prachtige hallen en het belfort, waaraan de laatste hand werd gelegd, te bekijken en te bewonderen. Dertig naties hadden hun vertegenwoordigers in de stad en de Vlaamse magistraten spraken zes talen. En wat een markt! Daar kon men planten uit China vinden, bont uit Rusland, honig uit Portugal, olie uit Spanje, dadels uit Afrika, parfums uit Turkije en wol uit Engeland. Men zag er wisselagenten die geld omwisselden en in de rekenkunde zeer beslagen waren. De Duitsers, handelaars uit het Oosten of Oesterlingen, discuteerden met de Lombarden. Overal was er leven, overal was er kleur!

III. — DE LEEUW EN DE LELIE

VILLANI merkte op, dat de rijke patriërs het schild van de koning van Frankrijk, blauw met de gouden lelie droegen, de ambachtslui daarentegen droegen het schild van de graven van Vlaanderen: de zwarte leeuw op gouden veld. Hij vroeg om uitleg en vernam het volgende: de rijke lui met de lelie of Leliaards, hebben ons verraden, wij zijn de Klauwaarts die trouw blijven aan de oude graaf, Gewijde van Dampierre. Philips de Schone, koning van Frankrijk, heeft onze graaf gevangen genomen en het graafschap aan Frankrijk gehecht. Wij worden geregeerd door een Fransman. Het is de kanselier van de koning, Pierre Flote, die de zaak geïnspireerd heeft, maar de Klauwaarts Ssst!



IV. — DE BRUGSE METTEN

IN de nacht van 17 op 18 mei 1302 schrok Villani plotseling wakker. Er was rumoer in de straat. De Klauwaarts, onder leiding van Pieter De Coninck, deken van de wevers, en Jan Breydel, deken van de beenhouwers, maakten de Fransen in de stad een kopje kleiner. Philips de Schone riep al de ridders van Frankrijk te wapen en dit leger trok Vlaanderen binnen...



V. — DE SLAG DER GULDEN SPOREN

OP de Groeningekouter, nabij Kortrijk, op 11 juli versloegen de Vlaamse ambachtslui de trotse ridders van Frankrijk. Robert van Artesië werd gedood en Pierre Flote ook. Vlaanderen was vrij en de overwinnaars konden op het slagveld vijf honderd gulden sporen rapen. De Klauwaarts hadden overwonnen en vrolijk klonk hun strijdkreet « Vlaanderen de Leeuw ». Philips de Schone was razend van woede. Villani schreef deze boeiende geschiedenis op in een groot boek « Storie Florentine ». Florentijnse historie... (Wordt voortgezet.)