

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

## LODEWIJK IX

**L**ODEWIJK IX, zoon van Lodewijk VIII, wordt steeds voorgesteld als het ideaal type van de christene soeverein. Zijn kroniekschrijver en vriend, Joinville, zei dat Lodewijk IX schoon was, groot en sterk en dat hij doorging voor de mooiste ridder van Frankrijk. Hij was een goed vorst, een goed echtgenoot en vader. Hij had elf kinderen. Zijn vrouw was Marguerite van Provence.



### 3. - HIJ HIELD VAN DE VREDE

DEZE vorst hield van de vrede en wou verhinderen dat zijn vazalen voortdurend met elkaar oorlog voerden. Hij deed hen beloven dat zij de vrede zouden eerbiedigen op de feestdagen, tijdens de Vasten en de Advent en ook tijdens de zogenaamde « Quarantaine van de koning » : Twee heren die elkaar de oorlog hadden verklaard mochten niet vechten, alvorens er 40 dagen waren verlopen.



### 1. - BLANCA VAN CASTILIE

TOEN hij twaalf jaar was, stierf zijn vader. Hij regeerde aanvankelijk onder het regentschap van zijn moeder Blanca (of Blanche) van Castilië. De edelen maakten gebruik van de jeugd en de onervarenheid van de koning om tegen zijn gezag op te staan. De koninginmoeder slaagde er echter in de rebellen tot betere gevoelens te bewegen. Zij wist haar gezag te handhaven en het land met vaste hand te besturen. Tijdens de kruistocht van haar zoon nam zij nogmaals het regentschap waar.



### 4. - STRIJD TEGEN ENGELAND

HENDRIK III regeerde intussen over Engeland. Hij had heel wat moeilijkheden met zijn parlement en met zijn onderdanen. Zijn droom was het grondgebied dat de Franse koning van zijn vader, Jan zonder Land, had afgenomen terug te winnen. Hij werd echter door Lodewijk IX in 1242 verslagen te Taillebourg en te Saintes. De vredesvoorwaarden die Lodewijk IX aan Hendrik III stelde, waren niet zo zwaar. Hij eiste echter van de koning van Engeland onderdanigheid als vazal!



### 2. - NIET ALLEMAAL!

L ODEWIJK IX hield van gerechtigheid. Te Vincennes, onder de eik, sprak hij recht. Op zekere dag werd de heer van Coucy voor hem geleid. Deze had drie kinderen laten opknopen omdat zij een konijn hadden gestolen. « Je verdient de dood! », zei Lodewijk IX. De edelen morden, zij waren niet tevreden en een van hen vroeg : « Wil de koning zijn barons laten opknopen? ». « Niet allemaal, antwoordde Lodewijk IX droogweg. Maar ik zal hen straffen indien ze zulks verdienen! ». Lodewijk IX stichtte een hoger gerechtshof, het parlement van Parijs, om de koninklijke gevallen te beslechten. Hijzelf had hier het laatste woord.

### 5. - DE LAATSTE KRUISTOCHT

P A U S Innocentius IV richtte een oproep tot de christene vorsten voor de Zevende Kruistocht. Alleen Lodewijk IX beantwoordde die oproep. Hij zeilde naar Egypte, veroverde Damiette, maar werd gevangen genomen. Dank zij een hoog losgeld verkreeg hij zijn vrijheid. Hij vertrok terug naar Tunis, waar hij in 1270 stierf aan de pest. Na zijn dood werd Lodewijk IX heilig verklaard. Hij bouwde de zeer mooie « Sainte-Chapelle » te Parijs om de doornenkroon, die hij had meegebracht, te bewaren.

